

Gelukkig zijn zij allen
die hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven spijs de dood.

G. Gezelle

+

Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

GERMAINE AELVOET

Weduwe van de Heer Felix Fouquet

Geboren te Ronse, op 23 april 1902
en er overleden, op 29 juni 1984.

— —

Het heengaan van moeder laat ons verslagen
achter. Het verlies van haar echtgenoot was
een beproeving die ze slechts moeizaam te
boven kwam, maar het liet ons niet voorzien
dat ze hem zo spoedig zou volgen. Maar ook
als we niet begrijpen, troost ons de gedachte
dat, waar ze op deze wereld zo eensgezind
samenwerkten voor het welzijn van hun gezin,
ze nu opnieuw verenigd zijn in Gods eeuwige
vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben u
zeer dankbaar voor de liefde en genegenheid
waarmee ge mij steeds omringd hebt. De Heer
moge het u lonen.

En gij allen, familieleden en vrienden, blijf mij
gedenken in uw gebeden. Eens brengt de Heer
ons opnieuw samen in zijn heerlijkheid.

Barmhartige God, schenk hem de eeuwige vre-
de

Heer en Mevrouw Armand FOUQUET-VANDEN-
BOSSCHE,

Heer en Mevrouw Roger FOUQUET-
DELCOIGNE,

Jongeheer Paul FOUQUET,

Jongeheer Yves FOUQUET,

Jongeheer Guy FOUQUET,

Jongeheer Stefan FOUQUET,

Mejuffer Michèle FOUQUET,

Mejuffer Françoise FOUQUET,

De families AELVOET, AELVOET, FOUQUET
en MONIE,

danken U zeer oprecht
voor de bliken van genegenheid
en gebeden.

Rouwdienst Devos. Fiertelmeers, Ronse