

"Uit diepten van ellende, roep ik U,  
Heer, Gij kunt mij redden!"



TOT VROOM AANDENKEN VAN

Mevrouw

**IRMA AELVOET**

weduwe van de Heer

**MARCEL DE BOCK**

geboren te Kwaremont (Kluisbergen) de 6 juni 1900  
en overleden te Ronse de 28 mei 1975  
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Vereremerkt met de Nijverheidsmedalie 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> klas

---

Een mensenleven duurt zeventig jaar, of tachtig  
als wij krachtig zijn.

Het meeste daarvan is kwelling en kommer en  
snel komt het uur van vertrekken: leer ons daar-  
om onze dagen waarderen en zo te komen tot wijs-  
heid van hart. Psalm 90

Wij nemen afscheid van een goed mens. Zij  
heeft getracht aan haar familie, in rustige goed-  
heid en trouw, in het kleine, in het levensbelang-  
rijke, het beste van zichzelf te geven. De Heer  
alleen kent het binnenste van ons hart en weet  
hoe groot onze inzet en liefde, hoe sterk de hoop  
is naar het goede, die elke mens in zich voelt  
hunkeren.

"Heer, leid onze overledene binnen in het  
licht waarin Gij woont  
Toon haar voor altijd Uw aangezicht  
Troost hen die treuren bij dit afscheid,  
maak onszelf steeds beter gevoelig om het  
leed van anderen.

Wij danken de Vader in de hemel  
die ons in haar, een stukje van zijn goedheid  
heeft getoond en medegebracht."

(Gebeden van elke dag)

Heer geef haar, uw volkomen geluk, in Chris-  
tus, onze Heer.

De Hr Michel DE BOCK,

Mw Marcella DE BOCK en kinderen,

De Families AELVOET, BLANCQUART,  
DE BOCK, VANDE VOORDE en LACOMPTE,

danken U van harte voor de bliken  
van deelneming en gebed.

---

Begravenissen Firma J. Aelvoet, Bordetlaan