

† Bid voor de ziel van

MEVROUW

SUZANNE AELVOET

echtgenoot van

Mijnheer Michel Van den Bulcke

geboren te St-Kornelis-Horebeke, 26 Maart 1922
en schielijk overleden te St-Maria-Horebeke
den 23 November 1946.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat niet bedriegelijk is. Zelfs is ons aardsche leven nutteloos, tenzij de mensch het gebruike om het eeuwig leven te verdienen. H. August.

Hoe schoon is het leven van twee menschen in de volle lente van het huwelijksleven, één in liefde en leven, ééne betrachtting : voor mekaar één leiding zijn door dit leven, Maar hard is toch die kwellende gedachte na het stillen van die terugkeerende pijn. Waarom is mijne kwaal zonder hoop en zonder geneezing ? Jer. 15, 18

Gelijk een bloem, nauwelijks ontloken en vertrappt, zoo is Suzanne verschenen en vertrappt door de dood. Welzalig de mensch die door zijn manier van leven niet kan verrast worden door de dood, die ook geen jonge krachten spaart, maar meedoo genloos haar koude vaart voortzet, onverwachts neerslaand menschen die volop met zorg hun huiselijk leven beredderen. Hard en zwaar is deze slag en pijnlijk bovenmate deze beproeving ; Gods wil geschiede,

Duurbare Echtgenoot, troost en sterkte moeten U helpen in deze zware slag : blij christen tegenover deze onbegrijpelijke schikking van God, alleen uw zuiver geloof zal u hoop schenken.

Beste Ouders en Broer. tot weerziens in den hemel, daar vindt ge uwe vergelding voor al uwe goedheid voor mij. Ook U, nu als gebuur, die voor mij een tweede tehuis zijt geweest, dank ik voor uwe liefde. Bidt voor mij tot eeuwige rust mijner ziel.

Mijnheer Michel VAN DEN BULCKE ;
Mijnheer en Mevrouw Constant AELVOET-PAREZ ;
Mijnheer Gilbert AELVOET ;
Mijnheer Raymond VAN DEN BULCKE-DE TEMMERMAN ;
Mejuffer Leonie VAN DEN BULCKE ,
Mejuffer Maria VAN DEN BULCKE ;

De Familien AELVOET, VAN DEN BULCKE, PAREZ & DE TEMMERMAN

*BEDANKEN van harte voor de bijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*