

Onze Vader Die in de Hemelen zijt, wij aanbid-
den Uw Heilige Wil.

†

Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

Genoveva Maria AERDEN

echtgenote van

Mijnheer

Adrianus Jacobus VAN OEVELEN

Lid van de Bond van het H. Hart, van de
Boerengilde, van de Bond der Christen
Gepensioneerden, en van verschillende
Broederschappen.

geboren te Kalmthoutsehoek de 1 januari 1906
en zeer godvruchtig overleden te Kalmthoutse-
hoek-Essen de 16 mei 1963

Voorzien van de Heilige Sacramenten onzer
Moeder de H. Kerk.

Het doet ons pijn, Heer dat U zo vroeg onze
goede moeder zijt komen halen. Maar Gij weet
best wat tot Uw grootste glorie strekt en tot
haar zaligheid en tot ons aller beste welzijn.
Wij danken U dan ook oprecht voor al de tijd
dat wij haar bij ons gehad hebben en dat wij
hare goedheid en haar kommer en zorg hebben
mogen ondervinden.

Van haar taak als echtgenote en moeder heeft
zij zich met grote liefde en zelfvergetenheid
gekweten niettegenstaande haar zwakke gezond-
heid en haar vele lichamelijke beproevingen.
Maar zij stelde zich achteruit om des te meer
haar bezorgdheid te laten blijken voor haar man,
haar kinderen en kleinkinderen. Voor deze laat-
ste was zij bedrijvig bezig wanneer de beroer-
te haar trof. Zalig die door de Heer bereid ge-
vonden worden bij zijn komst !

Sint Paulus zegt in de H. Schrift dat wij zul-
len verheerlijkt worden met Christus in de ma-
te dat wij met Hem zullen mede geleden hebben.
Naar deze maat staf van Gods Woord zal deze
vrouw en moeder veel glorie te wachten staan
omdat zij ook vele beproevingen met geduld en
liefde heeft gedragen. Dierbare echtgenoot, gaar-
ne had ik nog lange tijd bij U gebleven. Laten
wij in liefde en gebed de hoop bewaren later
voor altijd bij God te samen te zijn.

Beminde kinderen, schoon- en kleinkinderen,
Gij weet allen hoe ik U om ter meest beminde.
Ik dank U om uwe gehechtheid aan huis en
om uw liefde en toewijding. Blijft allen mijn
voorbeeld indachtig en bidt voor mij.
Eerwaarde Zusters Asella, en Paula, weest mij-
ner indachtig in uw kloosterleven.

Moge het feest van Ons Heer Hemelvaart ons
er aan herinneren dat Jezus voor ons allen een
plaats is gaan voorbereiden bij Zijn hemelse
Vader.

Laten wij bidden: Wij bidden U, o Heer, wees
de ziel van; uw dienares Genoveva indachtig
voor wie wij U dit lof- en verzoeningsoffer op-
dragen; wij smeken uwe Majesteit ootmoedig
dat zij de eeuwige rust moge verwerven.

Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons.

**INNIG DANK DE FAMILIE
VOOR UW MEDEVOELEN
EN UW GEBED.**

De Familie VAN OEVELEN

De Familie AERDEN.

Druk J. V. Oevelen & Zn Essen Tel. 732253