

Heden werd
aan onze liefde ontnomen



MEVROUW

Rosalie AERTS

**Weduwe van
Jan DE DONDER.**

Geboren te Opwijk
op 8 november 1899 en
thuis overleden te Opwijk
op 30 april 1992.

Lid van gepensioneerdenvbond.

De familie bedankt U
voor uw medeleven.

Als oudste van een kroostrijk gezin verloor
ze op elfjarige leeftijd haar moeder. Zij
huwde een in de oorlog verminkte man die
ze na een zware ziekte veertig jaar
geleden zag henen gaan. Zij verloor in
volle overgave haar zoon, schoonzoon,
kleindochter en achterkleindochter.
Onvermoeid bouwde ze haar zaak op en
sloeg zich met haar talrijke kroost door het
leven.

Haar vele tegenslagen werden
goedgemaakt door de vredige oude dag
die ze bij haar lieve en trouwe dochter
Maria mocht doorbrengen.

Lieve moeder en grootmoeder : Wij zullen
U steeds gedenken als een diepgelovige,
minzame, moedige en begripvolle vrouw.
Wij danken God dat hij U thuis heeft laten
sterven en U verdere pijnen heeft
bespaard.

