

Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.



BID VOOR DE HEER

David A F G H A N S

geboren te Steenhuize op 10 augustus 1881 en godvruchtig overleden te

Sint-Maria-Lierde op 26 mei 1973.

Hij werd voorzien met de Sakramenten der zieken.

Het laatste woord is niet aan het lijden en de dood, maar aan de liefde en het leven. En zoals alle liefde en leven alleen maar aan de bron ervan kan ontspringen, die wij als kristen in God erkennen, toch moeten wij steeds onszelf geweld aandoen om bij de dood in Gods liefde te blijven geloven.

Waar is Hij, wanneer wij de weg van nood en tranen moeten gaan? Waar is Hij, wanneer lijden en ziekte onverpoosd aan ons bestaan knagen? Hoe kunnen wij Hem goed en vol erbarmen noemen als de dood ons bedreigt en ons tenslotte toch te pakken krijgt? En de smartelijkste van alle beproevingen is het zwijgen van God. En met Job kunnen wij zeggen: « Ach, als ik Hem vinden kon... Ga ik naar het oosten: Hij is er niet; ik zoek Hem ten noorden: ik vind Hem niet; wend ik mij naar het zuiden: ik zie Hem niet ». Maar ons geloof zegt ons dat God weliswaar het lijden en de dood niet wegneemt, maar dat Hij steeds aanwezig blijft bij ons. En daarvoor staat het leven en de dood van Kristus borg; want in Hem is duidelijk geworden dat God trouw blijft over de dood heen.

Hij die gelooft, hij die in geloof luistert naar het bevrijdende woord van Kristus' lij-

den en nieuwe leven, hij die de gekruisigde als zijn Heer erkent en zich onder zijn heerschappij stelt, die zal ook delen in zijn nieuwe leven. De gelovige wordt van de zonde verlost en ook van de vergankelijkheid van zijn bestaan bevrijd. Hij krijgt vergeving en tegelijkertijd wordt hem een nieuw leven geschonken. Een leven van God, dat de dood achter zich laat: « Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is; daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn. Indien wij dan met Kristus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met Hem zullen leven; want wij weten dat Kristus éénmaal van de doden verrezen niet meer sterft ». (Rom. 6, 5-9)

Gij allen, die een betekenis gehad hebt in mijn leven, gij die mij geholpen hebt in mijn laatste ziekte, ik dank U voor al het goede dat ik ondervonden heb en ik hoop dat wij elkaar eens zullen terugzien daar, waar alle leed verdwenen is en al ons kwaad vergeten.

Voor uw bliken van deelneming, dankt U :

DE FAMILIE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel