

«Sta op Heer en red ons voor altijd».



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN
DE ZIEL VAN
DE HEER

Franciscus Allaer

echtgenoot van Mevrouw

JULIA ROSALIA GORTEMAN

Geboren te Denderhoutem op 6 december 1899 en
godvruchtig overleden in het hospitaal

te Aalst op 20 februari 1969

Gesterkt door de H.H. Sacramenten
der stervenden.

«Wie Mijn discipel wil zijn, neme zijn kruis
op, verloochene zich zelf, kom en volg Mij».

Wie op aarde heeft deel gehad aan het
Lijden van de Heer, zal ook deel hebben aan
Zijn glorie en heerlijkheid».

Hij heeft in Christus geloofd, hij zal met
Christus leven. Zijn dood is de overgang van
het leven hier naar het leven met Christus.

«Ik heb de goede strijd gestreden, voorts is
mij weggelegd de kroon der gelukzaligen».

Niets is zo zeker dan de dood; zij komt voor
iedereen. Maar niets is zo onzeker dan het
ogenblik van ons afsterven: het komt veelal
onverwacht. Daarom leert ons het Evangelie:
«Wees bereid» en «Vrees de dood want zij
komt als een dief in de nacht».

Dierbare vrouw, kinderen, familie en vrienden
ik kan me uw leed voorstellen. Moest ik er
iets hebben kunnen aan doen ik zou nog lang
bij u gebleven zijn. Zoekt uw troost bij God;
ik heb altijd mijn best gedaan, ik ben gerust.
Kinderen steunt moeder en bidt voor vader.

Moge de almachtige God, uw hulp en troost
zijn en ons allen eens weer bijeen brengen
in het hemels geluk.

Aan u allen dank en tot blij weerzien in de
hemel.

Hart van Jezus, op U vertrouwd ik!

Hij ruste in vrede.

De Families :

ALLAER,
GORTEMAN,
BUYL en
ROELANDT

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deel-
neming en danken U.

Begraaf. De Poorter Rodenbachstr. Denderleeuw