

In de vrees des Heren heeft hij geleefd en in vrede
is hij gestorven. (Job. 14.4)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Omer - Joseph Allebaut

echtgenoot van Mevrouw

Celina Van Damme

geboren te Ophasselt de 19 November 1871 en aldaar
zeer godvruchtig overleden de 4 Februari 1954, voor-
zien door de H.H. Sakramenten der Stervenden en de
Pauselijke Zegen.

Gelijk hij voor Gods aanschijn gewandeld heeft in
rechtvaardigheid, waarheid en oprechtheid des harten.
zo heeft de Heer hem zijn barmhartigheid voorbe-
houden. (Rom. 15.30)

Als een toonbeeld van trouwe echtgenoot en chris-
ten vader ging hij door het leven : onvermoeibaar in
de arbeid en de zorgen voor zijn gezin.

Hij was rechtvaardig en volmaakt onder zijn mede-
mensen, immer dienstvaardig en behulpzaam.

Eenvoudig en sterk in zijn geloof, kende hij geen
menselijk opzicht. Hij heeft zich met grote zorg van al
zijn plichten gekweten.

Met voorbeeldig geduld en volkomen onderwerping
aan de Wil van God heeft hij zijn lastige ziekte ge-
dragen, overtuigd dat als wij met Jezus lijden, wij met
Hem zullen verheerlijkt worden.

Dierbare echtgenote, zeer geliefde kinderen, hebt
dank voor uw onvermoeide zorgen.

Aanvaardt deze beproeving uit Gods hand ; dient
Hem getrouw en leeft zo dat gij de dood nooit hoeft
te vrezen en dan zullen wij elkander wederzien.

Blijft voor mij bidden.

Jezus, Maria, Jozef, dat zijn ziel in vrede ruste.
300 d. afl.



*De Families Allebaut ;
Van Damme ;
Van Den Eynde ;
Bauwens ;*

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN U.

Uitg. : De VOS, Ophasselt