



*Als iets liefs ons verlaat
blijft toch de liefde
de liefde kan hopen
waar het verstand stil bij staat.*

Blijvend aandenken aan

DE HEER

Julien ALLEBOSCH

echtgenoot van mevrouw

Agnes DE MUNTER

Geboren te Tollembeek op

27 oktober 1931 en plotseling overleden te

Geraardsbergen op 11 september 1995.

*We staan verslagen bij zo'n onverwacht
heengaan, van onze lieve echtgenoot, vader,
schoonvader en grootvader.*

*Een hart vol liefde, o zo groot, nu toch ge-
broken. Mijn rechterhand, thuis en in mijn
burgermeesterambt; mijn beste vriend en
supporter, mijn vader; mijn allerliefste peter,
mijn lieve schoonvader.*

Je hebt je leven voor ons gegeven.

*Altijd opgewekt, gediensig, zorgzaam, niets
was je te veel gevraagd door ons en je
talrijke vrienden.*

*Je hebt jezelf steeds eenvoudig op de
achtergrond geplaatst, maar bij ons allen
krijg je een ereplaats in ons hart.*

*We zijn er zeker van dat God ook voor jou
een ereplaats heeft bij Hem voor eeuwig, en
dat jij daar nog voor ons zult zorgen door je
bijzondere voorspraak.*

De families

ALLEBOSCH, DE MUNTER,
DERO en VAN OUDENHOVE
danken u voor uw deelneming
in hun rouw.