

Heer, Uw wil geschiede !

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA ALLIET

echtgenote van Mijnheer
Marcel VAN SCHOORISSE,

geboren te Oprakel op 22 oktober 1918 en er
godvruchtig overleden op 8 september 1963,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de
H. Kommunie, alsook de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

Geen volmaakt geluk hier op aarde !.. Twee jonge mensen bouwden een huis en droomden ervan het te maken tot een hemelhuis, net en proper, uitgerust met alle comfort, dat onze tijd voor alle op passende en vlijtige mensen aanbiedt. Ze voelden zich fier en gelukkig en met de lach en het spel van hun jongen groeide de vreugde in het hart van vader en moeder. Helaas, een onverbiddelijke kwaal en de dood verbrak die heerlijke droom. Een jonge moeder, een geëerde vrouw en levenslustige werkgezellin werd zo onverwachts en zo vroegtijdig uit haar geliefd midden weggerukt. Hoe jammer en hoe tragisch in de volle bloei en de werklust van haar jaren. O Heer, met bitterere tranen en gebroken hart aanvaarden wij dit zware offer met kristene onderwerping uit uw Vaderhand.

De duurzame overledene was een begaafde vrouw en moeder, die in haar prille kinderjaren sprankelde van pret en levenslust, die haar schone jeugd verpande in een vroom, diep kristelijk leven en een leidende rol vervulde in de B.J.B. Ze was het hart van haar gezin. Ze was een goede moeder met hoge zin voor moed en offerplicht, met een sterke en trouwe liefde voor haar man en haar jongen, voor wie ze met vreugde dag en nacht werkte, met de diepe verkleefdheid aan haar achtbare ouders en familie, voor wie ze steeds bleef het beminde kind en een toegenezen zus.

Kort was haar leven, maar een leven vol schoonheid, vol offerzin en werklust, vol en rijp voor de hemel. Moedig en sterk heeft ze haar ziekte met bewonderenswaardige moed in engelachtig geduld gedragen tot de dood er een einde kwam aan stellen aan dit bedrijvig leven om het te verwisselen voor het zalige, nooit eindigend leven en glorie in de hemel.

Duurbare echtgenoot en kind, de wonde die mijn dood zo plots slaac in uw hart is groot en diep. De kelk die ge te drinken krijgt is bitter. Onze enkele jaren innig samenzijn worden heden reeds door de dood beëindigd. We scheiden echter zonder afscheid. Ik dank U voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt, vooral tijdens de vruchtbare voorbije jaren en tijdens mijn laatste ziekte. In huis zal alles zo eenzaam zijn en doods achterblijven. Blijft goede kristenen en zoekt uw troost en sterkte in die droeve dagen in uw H. Gelooft en een goed gebed. Eenmaal breekt de dag aan dat we elkaar weerzien in het zalige hiernamaals. God zegene en beware U verder in het leven.

Mijn lieve ouders, broer en zuster en familie, U allen die mijn lot gedeeld hebt van uur tot uur, U die mijn sterven vooruit wist zonder het te zeggen, U zijt mijn steun geweest. Ik dank u voor alles. Het was lastig voor mij te zien wetend wat het zou worden in ons huize en te zwijgen. In de hemel blijf ik met u allen verenigd. Vaartwel en tot weerzien in de hemel.

Mijn patroon en werkgezellinnen, mijn hartelijke dank voor uw genegenheid en vriendschap. Ik werkte zo gelukkig in uw midden. Het scheiden valt me des te zwaarder. Gedenkt me in uw gebeden.

De Families ALLIET, DE CUBBER, VERCOULLIE,
VAN SCHOORISSE, MERTENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijven van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselincq, Oprakel