

« Wie zijn taak als mens vervulde
in dit leven,
hem zal God zijn liefde en vrede geven ».
Voor eeuwig mag hij rusten gaan,
geheel in God geborgen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Maurice ALLIET

weduwnaar van Hortense DE CUBBER,

geboren te Tielt op 25 oktober 1898
en godvruchtig overleden in het Rustoord
« Najaarszon » te Brakel op 27 november 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Oud-gemeenteraadslid van Opbrakel.
Oud-lid O.C.M.W.

De Advent richt ons naar de komst van
de Vredevorst en Zijn verrijzenisboodschap :
« Vrede zij U »!

Zo is de dierbare overledene na een lang
en christelijk leven naar de Heer toegegaan.
Vele jaren kon hij zich verheugen in een
goede gezondheid. Naar het einde toe werd
hij in zijn oude dag zwaar beproefd : bij
het heengaan van zijn goede vrouw op
30 december 1980 en door een ongeval, dat
zijn laatste levenskrachten deed opbranden
als een kaars.

Bij de gedachtenis aan onze dierbare over-
ledene worden we telkens getroffen door

het goede, de eenvoud, de grote dienst-
baarheid, het groot geloof en het vertrou-
wen dat van hem is uitgegaan. Velen heb-
ben Maurice gekend als een naarstig werker,
een flinke en bezorgde huisvader, die hield
van wat in de schone natuur groeide en
leefde, ook altijd ten dienste van iedereen
die op hem, te pas en te onpas, beroep
deden. Voór alles, in grootmoedigheid en
liefde, werkte en zorgde hij voor zijn gezin,
voor vrouw en kinderen, die hij in woord
en voorbeeld voorging naar een goede en
zekere toekomst in het leven. Hij heeft
nooit voor zichzelf geleefd, maar in alles
zichzelf ten dienste gesteld van de mede-
mensen.

Met alle waardering en dank houden we
zijn naam in ere, samen met de geestelijke
erfenis die hij ons naliet : wijsheid van
oordeel, mildheid van hart, trouw aan zijn
geloof. We zijn de Heer dankbaar om die
bezorgde man die onze vader mocht zijn,
voor zijn werk en zorgen in goede en kwa-
de dagen.

Mijn kinderen en kleinkinderen, familie
en het personeel van de klinieken en het
rustoord, mijn oprechte dank voor uw hulp,
steun en alle goede zorgen. Blijf trouw aan
uw geloof, dan zien we elkaar weer in het
hemels Vaderhuis. God zegene en beware U.

De families

ALLIET, DE CUBBER, WILLEMIJNS,
VERCOUILLIE, HOEBEKE,
danken U.

Namis : zondag 16 december 1984 om 10 u.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel