



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Richard ALLIET

echtgenoot van
Margaretha VANDEWATTIJNE

geboren te Oprakel op 5 december 1920 en
onverwachts thuis overleden op 28 januari
1995, begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H. Kerk.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Voorzitter van de oudstrijdersbond NSB
afdeling Oprakel.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Een edel mens, een man van eer en plicht is van
ons heengegaan. Schone gaven sierden zijn per-
soonlijkheid. Ijverig was hij in het goede, recht-
vaardig en eenvoudig. Boven alles trof ons in hem
een grote goedheid, die leesbaar was in zijn blik,
meer nog, die openstraalde in zijn daden, welke
nu de stille getuigenis blijven van zijn edel hart en
zijn schoon gemoed.

Hij bezat de schone zekerheid en de rust van
mensen die tevreden terugblikken over een hard
leven van zorg voor de mensen en voor alles
waarvoor hij verantwoordelijk was. In de zorg voor
zijn goede vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Zo was hij dan ook bereid rekenschap te geven
aan zijn Schepper. Hij was dan ook een voorbeeld

voor zijn kinderen die hij met raad en daad bleef
bijstaan.

Nu is alles volbracht. Wij danken God omdat Hij
ons de genade heeft geschonken om vader lief-
devol nabij te zijn. De leemte die nu in ons hart
ontstaan is, zal nooit meer aangevuld worden, al-
leen de gedachte dat vader bij de Heer is, zal voor
ons een grote troost zijn.

Wij danken U, vader, samen met moeder omdat
gij ons als volwaardige christenmensen hebt op-
gevoed.

Lieve echtgenote, een pijnlijk uur is het uur van
scheiden; maar heb hoop, we zullen elkaar weer-
zien, om dan voor eeuwig gelukkig te zijn. Ik dank
u meer dan ik zeggen kan voor uw liefde en uw
zorgen die we altijd samen deelden.

Mijn liefste kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij
mateloos liefgehad. Ik waak over u allen. Mocht
de Heer van hierboven, om uw schone liefde en
bezorgdheid u zegenen. Help en steun onze moe-
der. Wij blijven samen verenigd.

Lieve familieleden, goede geburen en vrienden.
Dank U! Bidt voor mij.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families

**ALLIET, VANDEWATTIJNE,
DECUBBER, VANDEWALLE,**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op zondag 26 februari om 9.30 uur
Mis op maandag 20 maart om 18.30 uur vanwege
De Oudstrijdersbond

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL