

Dankbaar aandenken aan

## Marcel AMPE

echtgenoot van Godelieve D'HONDT

geboren te Zevekote op 17 december 1925  
en overleden te Gistel op 16 januari 2000,  
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Gewezen penningmeester van  
Duivenmaatschappij «Union»  
Lid A.C.V. en K.W.B.

De familie Ampe kwam op 12 december voltallig samen. Het was de nieuwjaarsbijeenkomst op weg naar dat fameuze jaar 2000. Er werd gegeten en daarna gekaart. Het was een echt deugddoende dag voor iedereen. Wie kon toen vermoeden dat wij zo vlug diep geschokt zouden worden door het overlijden van nonkel Marcel. We houden vele goede herinneringen over. Toen wij klein waren was hij de nonkel met zijn Volkswagen Kevertje en zijn callimero. Hij was de vriend van alle nichtjes en neven. We mochten aan hem onze verlangens voor Sinterklaas en de paasklok meegeven, want in het station van Oostende kwam alles toe en hij kon veel regelen. Zo is hij onze nonkel gebleven. Hij hield van de familie en van feesten. En hij

zette zo graag onze tante Lieve in de bloemen. Letterlijk en figuurlijk. Het huis hangt zelfs vol met bloemen van olieverf op doek.

In 1998 beleefden we het mooie gouden huwelijksfeest. Onze nonkel was vriend van velen. Hij was de laatste stationschef van Gistel en werd dan bediende bij de toenmalige Nationale Maatschappij voor Spoorwegen. Hij was penningmeester en het duiveltje-doet-al van de duivenmaatschappij "Union Gistel" en mede-oprichter van de "Fondclub". Hij had een benijdenswaardige duiventil. Zijn buurjongen was zijn beste maat. Samen verzorgde zij zijn lieve duiven. Nonkel was zeer sociaal. Hij was graag onder de mensen. Maar hij was ook sociaal in de zin van behulpzaam. Hoeveel mensen heeft hij geen kleine en grote diensten bewezen ? Als voogd van de kinderen Decadt deelde hij met hen lief en leed.

Nonkel Marcel was een christen mens. Voor niets zou hij de zondagsmis laten. Nog de dag voordien, zaterdagmiddag kwam hij naar zijn geliefd geboortedorp Zevekote om eucharistie te vieren.

Goede nonkel, naar de Heer Jezus toe gaan, het was je laatste rit. Het werd morgen, 16 januari. Het is de feestdag van de

Heilige Marcellus. Bij zonsopgang, het was  
klokslag 7 uur, je groot hart begaf. Tante  
Lieve had een pakje liggen voor je feestdag.  
Moge Uw patroon je begroeten en ontvangen  
aan de hemelpoort. Moge God, ons aller  
Vader je hart doen herademen met de  
volheid van zijn liefde en goedheid. Christus  
blijft immers dezelfde, gisteren, nu en altijd.

P.D.

Dank voor alle blijken van deelneming  
en genegenheid.

Godelieve D'HONDT, zijn echtgenote  
en de families  
AMPE, D'HONDT, DEPREZ en ALGOET.

---

Begr. & fun. Vanhooren Gistel tel. (059) 27 82 96  
Druk. Vanhonsbrouck bvba tel. (059) 27 82 87

