



*"Wij hebben hier geen
blijvende woonplaats"*

Vroom aandenken aan

mevrouw

Jeanne Andelé

echtgenote van de heer
Michel Van De Velde

geboren te Strijpen op 9 februari 1916
en aldaar zacht naar de schepper teruggekeerd
op 26 juli 1989.

De kerk sterkte haar met de ziekenzalving.

Michel Van De Velde
Idès en Monique Van De Velde-Sonck
Danny Van De Velde
Jo Van De Velde en verloofde

De families Andelé, Van De Velde,
Stautemas en Verheyen
danken u voor uw gebed
en deelneming in hun rouw.

Haastig en onvoorzien, is deze echtgenote, die er zo nodig bleef, van ons weggenomen. Deze genegen en werkzame vrouw had haar handel beëindigd om eindelijk van wat rust te genieten. Toen ze haar vernieuwd huis betrok, werd het gezin geteisterd door ontploffing waarbij zij zware brandwonden opliep, waarvan zij traag en moeizaam herstelde. Bij de zware verzorging van haar echtgenoot, bleef zij haar eigen kruis dragen. Het leven van dit gezin blijft de spreuk onderschrijven: 'Mensen mogen hier op aarde geen vol geluk kennen.'

Toch bleef moeder opgewekt en moedig. Nooit werd zij opstandig tegen de Heer. Zij verborg ons haar eigen ziekte en zwakheid, om haar taak voor man en kinderen onverminderd voort te zetten. Haar eenvoudige godsvrucht en de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw, bleven haar bemoediging en sterkte.

Liefste echtgenoot, beste kinderen, zonder laatste woord heb ik van U afscheid moeten nemen. Tijdens mijn leven, heb ik u voldoende gezegd. Ik vertrouw u toe aan Gods vaderlijke bescherming. Steun en help elkander. Beste familie, wij bleven zó verbonden met elkaar. Blijf deze mooie traditie voortzetten. Onzichtbaar, blijf ik u nabij. Mijn gebed zal u blijven steunen; vergeet ook mij niet in H. Mis en avondgebed.

Moeder van Deinsbeke, b.v.o.

