
*De Heer gaf, de Heer nam,
Zijn H. Wil zij gezegend !*



*Blijvend aandenken
aan*

YVONNE ANDRIES

weduwe van ARTHUR DE ROECK,

geboren te Onkerzele op 27 januari 1910,
overleden te Moerbeke op 6 juli 1984,
begeleid door de genademiddelen van de
H. Kerk.

De families

*Andries, De Roeck,
Van Kerckem, Van den Houten*

*danken U voor de bliken van
kristelijk medeleven, hun betoond
bij het overlijden van hun dier-
baar familielid.*

Begraaf. Collier-De Taeve, Karkoolstr. 2, Moerbeke (054) 41 35 00

Reeds in haar jeugd jaren was zij een
moedertje voor broers en zussen.

Later werd zij de leidster van man en
kroost.

Veel heeft zij gewerkt met vreugde en
voldoening.

Jammer genoeg heeft zij een groot geluk
niet gekend : oud worden aan de zijde
van haar echtgenoot, die haar veel te
vroeg ontviel.

Maar nog stonden haar handen nooit stil,
tot de beroerte haar trof.

En ook deze tegenslag droeg zij moedig,
omringd door haar kinderen, familie en
lieve buurvrouwen, die haar bijstonden
tot haar laatste uur.

Moeder : dank. Heer, zorg goed voor haar
en geef haar met vader het eeuwige
samenzijn.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke T. (054) 41 28 66