



In de liefde van de Vader ruste zijn trouwe
dienares

Zuster CHRISTINE

(Mejuffrouw Marguerite ANNEVEU)

van de Zusters van Sint Franciscus
van Oprakel.

Geboren te Brussel op 20 juli 1889, wijdde
zich toe aan de Heer door haar kloosterge-
loften op 29 september 1910 en overleed te
Oprakel op 5 juni 1980, voorbereid en ge-
sterkt door de HH. Sakramenten en de
Apostolische Zegen « in het stervensuur ».

De gouden draad doorheen het leven van
Zuster Christine was blijheid, optimisme,
fijngevoeligheid. Zij verheugde zich over het
goede en het schone dat zij ontdekte bij
haar medezusters waarmee zij leefde, bij de
kinderen wier opleiding zij verzorgde en aan
wie zij zo boeiend kon vertellen, bij de
mensen die zij ontmoette en voor wie zij
steeds een bemoedigend woord sprak.

Haar blijheid en levensvreugde putte zij
— uit haar geloof en haar liefde voor de
Heer aan wie zij zich onvoorwaardelijk en
met standvastige trouw had toegewijd ;
— uit haar bewondering en liefde voor Gods
schone natuur en zijn wonderwerken ;

— uit haar eerbied, aanhankelijkheid en ge-
negenheid voor elk kind, voor elke mede-
mens, het wonder van Gods schepping.

Zuster Christine was steeds een vreugde-
volle verschijning ; zij heeft ook de scha-
duwkanten van het leven aangevoeld. Toch
kon zij steeds standhouden en blijven wat
zij was : blijmoedigheid en uitstraling van
geluk en innerlijke vreugde.

Haar laatste levensjaren waren jaren van
ingekeerdheid, van stilte. Haar hoge ouder-
dom met vermindering van de levenskrachten
drukten hun stempel op haar avondleven :
vroeger steeds levendig en vrolijk, nu stil
en teruggetrokken, maar gelovig gericht naar
haar Schepper, van wie zij alle heil ver-
wachtte.

Heer, wij danken U voor wat Zuster Chris-
tine voor ons is geweest, voor wat zij voor
ons betekende. Laat haar nu thuiskomen bij
U, om te delen in uw heerlijkheid en vreug-
de.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel