

Beeld van goedheid, beeld van liefde
beeld van al wat edele is
bloeit hij zo in onze harten
en in elke geheugenis.

(G.G.)

†

Wij gedenken dankbaar

DE HEER

Gerard ANNO

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE BOITSELIER

geboren te Sint-Denijs-Boekel op 1 september 1910 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 4 november
1985, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Bij het afscheid nemen van een dierbare,
staan wij met lege handen, met pijn om de
scheiding en met verdriet.

Bij dit gelovig afscheid van Gerard zien wij
hoopvol uit naar het eeuwig leven bij de
liefdevolle Vader, die onze wegen leidt,
die licht is in de duistere momenten en in
wiens handen wij geborgen zijn.

Met een eenvoudig geloof en met een
rustig vertrouwen had Gerard ook de harde
kanten van het leven aanvaard, de pijn
gedragen en het uitzicht op eeuwig geluk
ervaren. Toen zijn hart het bijna begaf, was
geneeskunde en menselijke zorg de ver-
nieuwendende kracht voor zijn oude dag. Met
de vergankelijkheid van het menselijk leven
voor ogen groeide zijn dankbaarheid tegen-

over God om alles wat hem aan leven
was gegeven. Toen zijn gezondheid het vrij
plots liet afweten, gaf hij zijn leven met
een gelaten rust in Gods hand, en was
hij blij dankbaar voor menselijke zorg en
nabijheid.

Zijn leven was dienstbaarheid geweest.
In zijn gezin zorgde hij voor echtgenote en
kinderen. Hij schonk hen brood en veilig-
heid, een gezellige thuis en liefde. Voor
medemensen was hij joviaal, als plichts-
bewust politieman zorgde hij voor orde
en bescherming.

In dankbaarheid om al wat hij voor ons
betekend heeft, voor al het goede dat hij
voor medemensen deed en voor het een-
voudig gelovig vertrouwen dat hij in U
stelde, God, bidden wij dat hij het eeuwig
geluk moge genieten in uw Vaderhuis.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank
u om uw medeleven en uw nabijheid,
vooral in moeilijke ogenblikken. Gij waart
mijn levenskracht en vreugde. Met U allen
verbonden in uw gebed mag ik ook een
stukje van uw leven medeleven van in het
Vaderhuis, bij God, en moogt Gij voor
elkaar een steun zijn.

De families ANNO en DE BOITSELIER

danken U voor uw medeleven.

Drukk. Van Herzele Oud.