

Weggaan kun je beschrijven
als een soort van blijven.
Niemand wacht want je bent er nog,
niemand neemt afscheid,
want je gaat niet weg.
Rutger Kopland.

Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

Julia Anno

weduwe van de heer Joseph Weys,

geboren te Eine op 5 september 1909
en godvruchtig overleden te Ronse
op 13 augustus 1994.

Lid van K.B.G. Sint-Jozef

Op een vredige zaterdagavond, als de hitte van de zomer wat geluwd was, is Julia in alle stilte en eenvoud in het ziekenhuis overleden.

De laatste maanden waren getekend door een gedurig pendelen van huis naar het ziekenhuis of rustoord, heen en terug. Tot verleden winter kende Julia een schone oude dag, waarin zij op haar manier, zich zelf kon zijn en haar leven rege-

len zoals zij dat goed vond. Zij heeft nog gelukkige jaren gekend na het overlijden van haar geliefde echtgenoot, in haar klein huisje in de Fortstraat, mede dank zij hulp van haar naaststaanden en familie. Zij leefde nog alles intens mee met haar familie. Over de goede resultaten van haar kleinkinderen op muzikaal vlak, was zij opgetogen. En was er op de parochie, in de groep Zieken- en Bejaardenzorg of bij de Gepensioneerdenbond of wat ook, iets te doen, dan was Julia, zolang zij kon, graag van de partij. Zij hield daar aan. Zij was graag bij de mensen. Zij hield van hen zoals zijzelf door hen geliefd was. Haar kwinkslag, die wel eens hard kon overkomen, had nooit de bedoeling iemand te kwetsen. Onder een ietwat ruwe schors, stak een goed en edelmoedig hart.

Om alle vriendschap die van haar is uitgegaan, willen wij dankbaar zijn, zoals ook zij dankbaar kon zijn voor elke hulp, voor elke attentie, voor elk bezoek.

Bij haar afscheid bidden wij : Heer neem Julia nu op in Uw Vaderhuis, samen met allen die ons zijn voorgegaan.

Namis : donderdag 8 september te 19 uur.