

Moeders gaan, doch leven in haar kinderen voort...



ZALIG AANDENKEN
VAN MEVROUW

Zoé-Maria ANSCUTTER

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

Lothaire VAN DEN BOSSCHE

*geboren te Ghoy, den 5ⁿ April 1885 en stichtend
in den Heer ontsapen te Opbrakel, den 27ⁿ De-
cember 1949, voorzien van de Sacramenten der
stervenden.*

Zij was een van die vrouwen van de oude stempel, die zichzelf had gevormd naar het ideale beeld van de « Sterke Vrouw » uit de H. Schrift. Haar bezorgdheid voor de opvoeding van haar kinderen, haar ijveren voor hun toekomst, lieten haar nooit een oogenblik tijd om te verpozen, of om gelijk zoveel anderen te genieten. En toch bezat ze nog een onuitputbare gediensigheid en edelmoedige offervaardigheid waarmee ze steeds haar vrienden en geburen ter zijde stond.

De beproevingen werden haar niet gespaard. Hard heeft ze aan haar deur geklopt en haar leven, reeds zo rijk aan oofferend werk, nog aangevuld. Nooit heeft ze geklaagd, steeds waren haar lippen tot een glimlach geplooid en lichte er in haar ogen een tinteling van inwendige vreugde. Zij stierf zacht en gerust, in volle onderwerping aan Zijn Heilige Wil gaf zij aan God haar schone en rijke ziel terug.

Teergeliefde echtgenoot, duurzame kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn schoonste bezitting, mijn grote bekommernis, gij zijt nu geworden mijn rijkste kroon. Vaartwel ! Hebt dank voor uw verkleefde zorgen. Vergeet mij niet in uw godvruchtige gebeden. Zeer lieve moeder, gij waart mij een grote troost in mijn leven. Ik zal voor u bidden in den hemel. Tot blij weerzien.

Zoet Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Vloesberg Bosch, druk., C. Depessemier

Mijnheer Lothaire VAN DEN BOSSCHE ;
Mijnheer en Mevrouw André BOSSUYT-VAN DEN BOSSCHE en
kinderen Lothaire, Leon, Hubert en Gilbert ;
Mijnheer Hubert VAN DEN BOSSCHE ;
Mijnheer en Mevrouw CLEREBAUT-VAN DEN BOSSCHE ;
Mevrouw Hubert ANSCUTTER-MALAISE ;
De familiën ANSCUTTER, VAN DEN BOSSCHE, MALAISE en
PAPEGNIES,

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van Haar die ons zoo dierbaar
was. Daarvoor danken wij U innig.