

Ik heb uw Naam doen kennen aan de mensen,  
die Gij mij uit de wereld hebt toevertrouwd (J.6)

IN VREDE RUSTE DE ZIEL

van de Zeereerwaarde Heer  
**Theofiel ANSEAU**

Pastoor van Neigem

geboren te Overboelare, de 27 juni 1870 en  
godvruchtig overleden te Neigem,  
de 4 december 1959,  
voorzien van de H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis»

In het uiterste hoekje van het bisdom, op het lieve en  
nijverige Neigem, heeft Eerwaarde Heer Anseau ge-  
durende 39 jaar in eenvoud en oprechtheid, als een  
waardige patriark, zijn goede kudde geleid door zijn  
toewijding, zijn liefde voor waarheid en door zijn  
voorbeeldige vroomheid.

Gesproken uit een diep-christelijke familie, hoorde hij  
van kindsbeen af, de stem van God. Edelmoedig luis-  
terde hij naar de liefdevolle uitnodiging van de Mees-  
ter en schonk hij zich zelf, geheel en gans, in de dienst  
van God en de naaste. Waar hem de Overheid ook  
plaatste, overal was hij tevreden, gelukkig omdat hij  
niet zich zelve zocht, maar de eer en glorie van God.

Maar één plaats boven al de andere was hem dier-  
baarst geworden en dat was de goede parochie van  
Neigem. Daar was hij tevreden, hier wou hij leven  
en sterven. En zijn wens werd verhoord.

Te Neigem heeft hij waarlijk geleefd voor zijn parochi-  
anen: in de kerk met haar diensten, in het bezoek  
aan de zieken, in de zorg voor de werken, in de op-  
voeding van de schoolgaande jeugd (klooster, school)  
en door zijn gebed. Hij heeft zijn naam en kinderlijke  
liefde gebeiteld in die prachtige O. L. Vrouw-Kapel,  
gelegen in die paradijselijke weelderigheid en innig-  
heid der bomen en in een stemmig natuurschoon,  
Niets was hem te veel voor de luister van haar ver-  
maard eigendom.

Onze pastoor was een vroom man, in wien men alles  
open vond, zijn hart en zijn woon; ongekunstelde  
goedheid, oprechte gastvrijheid en vredevolle ver-  
draagzaamheid. Hij zal voorzeker welkom zijn bij de  
goddelijke Meester.

Spijts wankelende gezondheid in de laatste jaren ging  
hij, biddend de Rozenkrans, tot het heiligdom van  
Bevingen, Door jaren gebroken bracht hij edelmoedig  
het offer van zijn aanhoudend gebed en zijn leven.

Beminde familieleden, ge weet hoe trouw ik steeds  
lief en leed met U heb gedeeld. Ik dank U voor alles  
wat ge voor mij geweest zijt.

Mijn goede parochianen, blijft steeds standvastig in  
uw Geloof en dient trouw de Heer. Hebt allen dank  
voor uw medewerking en uw steun. De Heer zegene  
al deze die om zijn Naam mij hebben goed gedaan.

Gij, mijn medebroeders in het H. Priesterschap, om  
uw aanmoediging en genegenheid, vooral in de  
laatste uren van mijn leven.

Dank ook aan U, dienstvaardige huishoudster, om de  
vele jaren van verzorging. God zegene U allen en  
beware U. Tot weerziens in de hemel.

O.L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons. 300 d.



De familiën ANSEAU, CAMBIER,

**DANKEN**  
van harte

om uw gebeden en deelneming in hun rouw.

*Druk. R. Pletinckx, Neigem*