

†

Bid voor de ziel van
MEVROUW

MARIE - ELODIE ANSELIJN

weduwe van

Mijnheer JAN-BAPT. CLEPKENS

geboren te St-Maria-Horebeke

den 4 October 1854 en er godvruchtig overleden
den 18 Januari 1946,

versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was lid der confrerie van de H. Barbara

Alles is geschied zoals de Heer het gewild heeft; dat zijn H. Naam gezegend zij. Job

In eenzaamheid, wijsheid en vroomheid heeft Elodie haar lang leven tot in hoogen ouderdom gedragen. Het wel en het wee van het leven, hare rusteloze werkzaamheid de vreugde in hare kinderen; dit alles droeg ze als een voorbeeldige moeder, want een moeder was ze voor haar kroost zelfs nog in hare sukkelachtige oude dagen. Door de kracht van haar sterk geloof heeft ze veel kunnen doorstaan; ze heeft er ook veel door gewonnen; moed en lijdenskracht, rustig aanvaarden van de dood en, we durven het vast verhopend, het recht op de eeuwige rust.

Beminde Kinderen en Familieleden, ik dank u om uwe liefde. Ik gaf u een voorbeeld van wijsheid, werkzaamheid en godsvrucht. Houdt moeders gedachtenis in eere door het stipt volbrengen uwer plichten en uw gebed.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen
300 d. afl.

St-Maria-Horebeke, druk. DE CLIPPELE

Mijnheer en Mevrouw Daniel Clepkens-Van Overbeke en kind,
Mijnheer en Mevrouw Hector Rubbens-Clepkens en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Guido Clepkens-Verbruggen en kinderen,
De Familien Anselijn, Clepkens, Everaet en Alderweireld

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*