

*Een vlam van een vriend voor
iemand die het verdient.*



Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

MEVROUW

Georgette ANSIAU

weduwe van de Heer
Georges DE RUYCK

Zij werd geboren te Viane op 6 april 1932 en is
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 12 november 1996,
gesterkt door het H. Sacrament der ziekenzalving.

De families ANSIAU, DE RUYCK, GHIJSBRECHT
en FAUCONNIER
danken u voor uw aanwezigheid en bliken van
deelneming.

Moeder-zijn voor kinderen en kleinkinderen, het was haar fierheid, vreugde en zorgen: zichzelf vergeten. Geven wat zij kon, en stil in het hart dragen de pijn die nooit verdween: de dood van haar jonge echtgenoot. Zo was zij steeds in haar omgang: geven zonder rekenen, vindingrijk om iemand te helpen of een plezier te doen, zoeken waar er nood kon zijn, voortdurend contact met familie, vrienden en kennissen (vooral de zieken) die zij, waar dan ook, had ontmoet. Haar medewerking in de parochie zal bij velen nog lang naleven. Haar grote vreugde was: haar kinderen, familie, vrienden, burens en kennissen samen brengen, feestelijk ontvangen, en zorgen dat er plezier kon worden gemaakt. Vele aangename herinneringen blijven naleven. Haar afscheid was: geen woorden meer, maar een sprekende glimlach: een uitstraling van het diepste dat in haar leefde: Gods Geest van Liefde. Het is het blijvend teken dat zij, nu samen met haar echtgenoot, het Leven in vreugde en tevreden verder ging beleven in Gods eeuwige Liefde. Haar taak op aarde was volbracht.

O. L. Vrouw van Lourdes, hemelse Moeder, dank U.
Dank U allen die ik heb ontmoet.

Viane, 18 november 1996.

Begr. Druk. Willy Collier-De Taeye, 9500 Moerbeke
Tel. (054)41 35 00, Mobilfoon (075)48 73 75

