

In de hoop op een blij weerzien  
bij de wederkomst van de Heer



Dankbaar om dit lange mooie leven  
zijn wij in gebed verenigd,  
bij het afscheid van de Heer

## Adelson ANSSENS

**Echtgenoot van mevrouw Alice Demeulemeester**

Geboren te Oprakel op 8 december 1898 en  
kristelijk overleden in St. Franciscus kliniek op  
10 oktober 1982. Gesterkt door de H.H. Sakramen-  
ten en de pauselijke zegen.

Bestuurslid van de bond van de gepensioneerden.

Van uit Gods woord dat zegt : « doe aan ande-  
ren wat gij verlangt dat men aan U doet », wor-  
den wij geroepen als christen en gezonden om  
goed te zijn en veel goed te doen, aan onze me-  
demensen.

Zo is onze vriend Adelson, altijd vriendelijk en  
dienstvaardig door het leven gegaan, waar wij een  
blijde herinnering aan hem zullen bewaren.

Hij was van huis uit een goed christen uit één  
stuk en er fier op elke zondag met zijn Ingoede,  
diep-christelijke echtgenote samen de zondag naar  
de H. Mis te rijden. Vele jaren ging hij van huis  
weg om naarstig te werken voor zijn gezin, reeds  
vroegtijdig getroffen door de dood van zijn enig  
kind. Hij hield van de natuur en 't bos, sierde en  
beplante jaar in jaar uit zijn hofken. Reeds vele  
jaren op rust bewees hij dienst, waar hij kon, bij  
zijn medemensen, die beroep op hem deden, zelfs  
voor zijn parochiekerk stond hij dienstvaardig op  
de werf. Maar de bekroning van al zijn goede

diensten, waren zijn vrienden en kennissen van de  
bond van de gepensioneerden, als bestuurslid heeft  
hij zich ingezet met woord en daad, om met toe-  
wijding en zorg, er telkens bij te zijn en zijn stuk-  
je tot ontspanning en vreugde op te voeren en  
verder ook al het nodige te doen tot bloei van de  
bond.

Laten wij nu deze steeds opgeruimde man van  
ons is heengegaan, hem dankbaar indachtig blij-  
ven in ons gedacht en gebed, waar de Heer hem  
nu nodigt : « Kom binnen goede en getrouwe die-  
naar in de eeuwige vreugde en vrede ».

Mijn goede, vrouw Alice, samen hebben wij 55  
jaar alle leed en lief gedeeld. Ik dank U oprecht  
voor alles wat ge voor mij geweest zijt en zo  
liefdevol gedaan hebt. In uw eenzame dagen zal  
ik met de Heer U nabij zijn.

Mijn vrienden, geburen en alle leden van de  
bond van de gepensioneerden ik wens U van harte  
alle geluk en zegen, allen mijn welgemeende  
dank en tot wederziens in Gods eeuwige woon !



Mevrouw Alice De Meulemeester,  
De families Anssens, De Meulemeester, Marrez,  
Otte,

**danken U,  
voor gebeden en deelneming in de rouw.**

- NAMIS . in St. Martinus Oprakel op zondag  
24 oktober te 10 uur.