

Het is een heilig en heilzaam gedacht. voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden verlost worden.



## Bid voor de Ziel

van

# ALFONS ANSSENS

echtgenoot van

## ANASTASIA JOURQUIN

geboren te Oprakel den 19 Oktober 1866.  
en aldaar schielijk overleden den 24 Juni 1946.

De duurzame overledene was een braaf mensch. Hij was nederig en rechtzinnig van hart. Hij beuinde het werk en verrichtte al zijn arbeid, tot in zijn hoogen ouderdom, met zorg en naarstigheid.

Zijn ziekte en de onvoorziene dood van zijn zoon waren hem een zware beproeving. Met geloof en grootmoedigheid heeft hij die beproeving aanvaard. Als een echt christen-mensch liet hij zijn hoop niet varen.

Nooit echter heeft hij voorzien, dat zijn al te groote kommer hem tot zenuwoverspanning brengen zou. Dit laatste was het dan ook, wat hem tot een noodlottig einde heeft gebracht. Niemand echter zal hem ooit iets ten kwade duiden. Zijn gedachtenis zal in eere blijven bewaard, omdat hij altijd goed en rechtvaardig was.

Duurbare echtgenoot, uw kruis wordt nog verzwaaard om mij; ook dit maal zal uw geloof uw lijden verheerlijken en verdienstelijk maken.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, zoekt ook dit maal uw troost in het gebed. Die op God vertrouwt heeft op rots gebouwd. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

Uitg. Marcel Diltand, Koster, Oprakel

Mevrouw Alfons ANSSENS, geboren Anastasia JOURQUIN ;  
Weduwe Leo ANSSENS en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice GYSELINCK-ANSSENS en  
kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Jozef ANSSENS-VAN DE WEGHE  
en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Arthur HOOGSTOEL-ANSSENS en  
kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Hector FAIGNAERT-ANSSENS en  
kinderen ;

Bedanken U hartelijk.