

Geloofd zij Jezus-Kristus !



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

ALFONS ANSSENS

echtgenoot van Mevrouw

Cesarine Doclo

geboren te Oprakel de 12 februari 1893 en er
godvruchtig overleden de 20 december 1962,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Na een leven met arbeid gevuld heeft God hem
een rustplaats bezorgd, beter dan op deze aarde.
Daar is hij nu opgenomen om er de eeuwige belo-
ning te genieten.

Wat kan aangenamer zijn aan God, dan een een-
voudig en nederig hart? Met welbehagen ziet Hij er
op neder en als de dag gekomen is, die Hij van
eeuwig heeft vastgesteld, neemt Hij hem met liefde
tot zich in het licht van het Paradijs.

Tot U richt ik mijn bede, o Heer, en zie vertrou-
wend naar U op, want doer uw grote genade zal ik
uw Huis binnen gaan.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, op
enkele uren tijd ben ik overgegaan van het goede,
stille leven bij u, tot de eeuwigheid bij God. Laten
wij ons onderwerpen aan de H. Wil van de Heer,
die ons later opnieuw zal verenigen. Beminde broe-
ders, zusters, alle familieleden en vrienden, weest
mij indachtig in uw dagelijkse gebeden en tot weer-
ziens in Gods zaligheid.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



De familiën

ANSSENS, DOCLO,
MAREZ en HENAU,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem.