

Vroom aandenken aan

DE HEER

Alphonse ANSSENS



echtgenoot van Mevrouw
Juliette VANMAELDERGEM

geboren te Oubraker op 28 maart 1920 en
schielijk overleden te Ronse op 10 april 1995,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

Oud-Strijder en Krijgsgevangene van de oorlog 1940-45.

Het plotse heengaan van onze geliefde echtgenoot, vader en grootvader Alphonse doet ons stil worden en brengt in ons een verdriet en leegte teweeg.

En toch ! Dankbaar mogen we terugzien op deze ingoede man, die in onze herinnering blijft voortleven als die optimistische man, die niet alleen voor zichzelf leefde, maar ook en vooral voor zijn geliefden en zijn medemensen.

Zijn hoofdbekommernis gold zijn echtgenote en zijn gezin. Hard werkend en vol liefde bouwde hij aan een goede thuis en zorgde hij voor hun geluk. Niets was hem teveel. Terecht was hij dan ook fier op zijn kinderen en vooral op zijn kleinkinderen, die hem steeds tot vreugde waren.

Bij hem was ieder welkom en waar hij kon was Alphonse altijd bereid om te helpen en een hand toe te steken. Familie, buren en vrienden, groot en klein, waren graag bij hem en luisterden graag naar zijn goede raad. Hij had er een groot hart voor.

In de oorlogsjaren was zijn inzet voor zijn medemens en geen ijdel woord. Als Oud-Strijder en Krijgsgevangene vocht hij voor de vrijheid van zijn volk.

In zijn laatste levensjaren mocht hij dan ook terugblikken op een rijk gevuld leven en kon hij met moeder, met wie hij zijn 50ste huwelijksverjaardag nog vierde, genieten van wat het leven hem bood, van de natuur, van zijn hof, van de liefde en de vriendschap van zovelen.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen en zovele vrienden, nu moeten jullie alleen verder, maar laat de dankbare herinnering aan al het schone en het goede dat we samen tot stand brachten en mochten beleven, voor u allen een steun zijn. Bedankt om uw liefde en genegenheid en blijf verder met elkaar verbonden. Over de grens van de dood heen blijven we mekaar in liefde verder dragen.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en de familie danken U voor uw aanwezigheid,
voor uw vriendschap en uw bliken van medeleven.

Rouwdienst Devos. Ronse.