



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

Eliane, Maria ANSSENS

echtgenote van de Heer Armand MINCKE,

geboren te Oprakel op 8 september 1932 en kristelijk overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 10 januari 1982, voorzien van de Sakramenten van de zieken.

Met veel weemoed in het hart heb ik keer op keer zovelen uit onze wijk, familieleden en bureu, soms nog zo jong zien heengaan. Nu is onbegrijpelijk en veel te vroeg de dag gekomen dat ik U allen moet verlaten. Weest moedig en gelaten, U die zich droef en eenzaam voelt, want het werk en het leven moet verder gaan.

In de bittere winterkoude eindigt hier het offer en leven van deze goede vrouw en moeder, een stil, eenvoudig leven, vol liefde en goedheid, altijd zacht en vriendelijk, met aanhoudende zorgen en kommer voor haar achtbare ouders, tevens met de volle inzet voor haar man en het inwonend gezin. Hard was soms de dagtaak, zowel in, als buitenhuis, maar altijd was ze de hulp, de troost en toeverlaat van allen die haar omringden. Nu is voor de afgestorvene de dag aangebroken die ons allen eens te wachten staat, de dag van de eeuwigheid, naar het

volle licht en de vrede op Kerstmis bezongen. In onze pijn en verdriet zoeken wij troost en steun bij de Heer en bidden, laat Eliane binnengaan in uw Huis van Licht en Vrede.

Dierbare echtgenoot Armand, na een dertig jaren is aan onze trouw en geluk een einde gekomen. Dank omdat ge zoveel voor mij gedaan hebt, vooral in zijn pijnlijke ziekte. Wees moedig en sterk in deze beproeving.

Mijn kinderen en kleinkinderen, met veel dankbaarheid in het hart gedenk ik uw liefdevolle toewijding. Ook alle familieleden die mij met diepe genegenheid zo oprecht en trouw hebben bijgestaan. Wij zullen elkaar echt missen.

Uiteindelijk heb ik het hoofd moeten buigen voor lijden en dood, maar het geluk en de toekomst ligt in Gods handen.

Familieleden en geburen, dank aan allen en voor alles. Laat uw genegenheid voortleven tot we elkaar ontmoeten en voor altijd verenigd blijven bij de Heer.

Namis : zondag 31 januari 1982 om 10 uur.

De families ANSSENS, HOEBEKE,
MINCKE, HUBO,

danken U oprecht voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. Sylvain Gijselinck, Oprakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel