

« Niemand leeft voor zich zelf alleen,
niemand sterft voor zich zelf.
Of wij leven of sterven,
de Heer behoren wij toe ».

(St. P.)



In de vrede en de rust van het Vaderhuis
neme de Heer op

DE HEER

Joseph ANSSENS

echtgenoot van Mevrouw

Leona VANDEWEGE.

Geboren te Oprakel op 12 november 1898
en er christelijk overleden in de
St.-Franciscuskliniek op 25 april 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918

Lid van de Christelijke Bond der
Gepensioneerden.

Een gans leven van zware arbeid en zwoegen, met werklust en zorg, met toegewijde liefde, in eenvoud en oprechtheid, bekommerd om zijn gezin en familie, heeft hij sedert enkele jaren, bekroond met een heerlijke oude dag en omkransd in rustig en stil samenzijn met zijn dierbare echtgenote en de erkentelijkheid en dankbaarheid van kinderen en kleinkinderen doorgebracht.

Vader was een man van diep geloof in trouwe vervulling van al zijn plichten. Met handvaardigheid en mannenkracht heeft hij het zijne ertoe bijgedragen, onbaatzuchtig en voor een karig loon, om de wereld beter te

maken. Ruim en voorbeeldig heeft hij zijn opdracht tot een goed einde gebracht.

Moge hij nu, na zware en vermoeiende levensdagen, soms ver van huis, de rust en vreugde vinden bij God en binnengaan in het Vaderhuis om er voor eeuwig gelukkig te zijn.

Dierbare echtgenote, wat jij voor mij tijdens mijn leven en vooral de laatste maanden voor mij gedaan hebt, is de heerlijke bekroning geweest van onze trouwe liefde. Moge God U troosten en sterken in die eenzame dagen.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, inig dankbaar blijf ik U allen genegen. Jullie hebben mij zo troostvol gediend en bemind. De Heer zegene en beware U allen!

Dierbare familieleden en vrienden, dank voor uw vriendschap en tot wederziens bij de Heer.

NAMIS : zaterdag 17 mei te 19 u. in de parochiekerk Sint-Martinus te Brakel-Oprakel.

De families ANSSENS, JOURQUIN, VANDEWEGE, DERNICOURT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van christelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijsselink, Oprakel