



Dank U, gij die mij bemint,
't en is geen sterven, neen,
't is 't leven dat begint.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Joseph, Marcel ANSSENS

weduwnaar van **Mevrouw Elodie PLAETENS**,

geboren te Opbrakel op 30 november 1919
en godvruchtig overleden in de kliniek der
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 17 mei 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden A.C.V.
Lid van de Mijnerwerkersbond
Oudstrijder 1940-1945.

Ontroerend soms klinken de woorden in de
liturgie van de kerk als zij bidt voor haar
overledenen:

« Ik ben gevangen in mijn onvermogen,
G' hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand
Zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik levend wonen in uw land.
Mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting
geeft, dat Gij mij bevrijdt en opneemt in uw
eeuwige vrede. »

(zang bij de uitvaartliturgie)

Groot in zijn eenvoud, edel in zijn liefde,
schoon in zijn trouwe vriendschap, blij in
dienstvaardige hulpverlening, een naarstig en
plichtsgetrouwe werkmakker.

Een toegewijde echtgenoot en zorgvolle va-
der, die hield van de natuur en van al wat
leefde. Die in zware beproeving, vooral voor
zijn vrouw Elodie, in kwade dagen bleef
doorgaan in geloof, vol vertrouwen in God,
die voor de zijnen alles ten goede keert. Hij
zal nu zijn leven, in de verzezen Heer, her-
nieuwen in eeuwige heerlijkheid.

Vader, om uw rijk gevuld leven onder ons,
om uw beeld dat in ons hart is gegrift,
danken we de Heer. Wederkerig was hij
altijd dankbaar voor iedere attentie, voor
alle liefdevolle zorgen waarmede hij door
familie en vrienden was omringd.
Hij rust nu zacht in vrede !

De families

ANSSENS, PLAETENS,
LABIAU, WALRAEVENS,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis: zondag 11 juni 1989 om 10 u.

Rouwleiding Raoul. Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel