

Omdat het leven mooi was,
samen met jou,
wordt het leven moeilijk
zonder jou,
omdat jij moedig en hoopvol was,
willen wij het ook zijn.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Suzanne ANSSENS

echtgenote van Marcel VAN HUFFEL

geboren te Opbrakel op 6 november 1922 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 9 december 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

Liefste ma,
Jouw zetel staat nu leeg,
maar in ons hart blijft jij altijd bestaan.
Ondanks ons verdriet, zijn wij fier op U,
want jij was de moedigste van ons allemaal.
Jij hebt een lange en moedige strijd
gestreden, waarbij wij machteloos moesten
toekijken.
Nooit heb jij geklaagd, maar in je ogen
konden wij lezen dat jij stilaan de
vertiezer zou worden.
Samen met pa heb jij heel je leven hard

gewerkt om je kinderen het allerbeste te
kunnen geven. Gelukkig dat waren wij,
tot de dag dat het noodlot toesloeg :
jouw zoon werd je op een dramatische
wijze ontnomen.
Ondanks het grote verdriet, heb je alles
gedaan om er samen met pa het beste van
te maken.

Familie, vrienden en burens hebben je
gekend als een goedgehartige vrouw.
Altijd was je bereid te helpen.
Wij beloven je dat we goed voor pa
zullen zorgen, zoals jij dat altijd
hebt gedaan.

Ma, wij zullen nog veel tranen om je laten,
maar in één ding zoeken wij troost :
jouw lijdensweg is nu voor altijd voorbij.
De liefde die jij voor ons koesterde en
die uit je ogen straalde bij ons afscheid,
zullen wij nooit vergeten.

je dochter Annie.

Liefste meme,
De goede zorgen die jij mij gaf,
de fijne en gelukkige jaren uit mijn
kindertijd, die ik bij jou en pepe heb
doorgebracht, zal ik nooit vergeten.
Ik had je nog zoveel willen vertellen...
Meme, ik zal je heel erg missen.

je kleindochter Wendy.

De families :

ANSSENS, VAN HUFFEL, HOEBEKE, GABRIËLS,
danken U voor de blijken van deelneming en gebed.

Namis op vrijdag 13 januari 1995 om 18.30 uur.

ROUW. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

