

Heer, uw wil geschiede.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Romanie ANSSENS

weduwe van de Heer Alfred VERLEYEN,

geboren te Optrakel op 22 oktober 1903 en
godvruchtig overleden in de Sint Franciscus-
kliniek te Brakel (Optrakel) op 8 december
1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Deze dierbare afgestorvene was een voor-
beeldige vrouw, die eenvoudig door het le-
ven ging. Naar God ging ze met haar geloof,
naar de haren met haar hart, naar allen met
haar minzaamheid en naastenliefde.

Wij danken U, Heer, voor deze moeder en
weten dat zij uw eeuwige vrede is ingegaan,
een vrede die zij hier op aarde reeds heeft
waargemaakt omdat zij geleefd heeft in liefde,
rechtvaardigheid en eenvoud, zich zelf nooit
gezocht heeft maar zich heeft weggeschonken
aan de haren.

Mijn kinderen en kleinkinderen, leeft sa-
men verder in geloof, liefde en overeenkomst.
Eert mijn gedachtenis door te leven zoals
ik U heb voorgedaan en bidt voor mij.

O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, bid voor
ons.

De families
ANSSENS, MAREZ, VERLEYEN, DE STERCKE,

danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek