

Hij was de vriend van al wie hem kende ; zijn nagedachtenis zal immer in ere blijven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**Victor-Jozef-Ghislain Antheunis**

Lid van de Bond van 't Heilig Hart en van verschillende Broederschappen

Beheerder van de "Lavoir de la Woluwe"

geboren te Geraardsbergen, op 11 Mei 1895 en, na een kortstondige ziekte, godvruchtig overleden te Brussel, op 22 Maart 1954, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, plotseling heeft de Heer mij tot Zich geroepen. Ik was echter bereid. Nu treuren uwe harten en diep is de wonde er in geslagen. Doch de Heer zal U troosten. Dat Zijn heilige wil geschiede. Hebt allen dank voor de liefderijke zorgen die gij mij hebt gegeven. Ik zegen U allen en bid de Heer opdat Hij U een gelukkig en deugdzaam leven schenke. Gedenkt U mijner in uw dagelijkse gebeden. Eens zien wij elkander weder in de Hemel en dan zal ons hart zich verheugen en die vreugde zal eeuwig duren.

Zoet Hart van Maria, wees onze toevlucht.  
300 d. afl.

R. I. P.

MEVROUW VICTOR ANTHEUNIS-VAN DER NIEPEN EN  
HAAR KINDEREN ;  
EN DE FAMILIE,

Diep getroffen door uw blijken van christelijke deelneming in de rouw die hen treft, danken U van harte.