

Mensen, hun dagen zijn als het gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld.  
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Albert ANTOINE

echtgenoot van Mevrouw Georgine BOUMON,

geboren te Sint Maria-Lierde op 21 januari 1922  
en er thuis overleden op 5 november 1988.  
Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Nu de natuur tot rust gekomen is, en mist en nevel ons omhullen, nu de wind vrij spel heeft met de bladeren van de kalende bomen, werd jij uit ons midden weggerukt. Als een verscheurende rukwind, zo plots, maar niet onvoorbereid.

Veel te kort was je aardse en welverdiende rust, na een leven van hard werken en totale inzet. Nu je eindelijk de tijd gevonden had om te genieten van al wat je dierbaar was, de soms kleine en schone dingen van het leven, je familie, je vrienden waarbij je zo graag vertoefde, de wondere natuur en je paarden waarin je de schoonheid bewonderde, nu ben je er niet meer...

Hoe intens was uw vreugde je kinderen en kleinkinderen, uw oogappels, rondom u te hebben.

Hoe erkentelijk was je voor de toegewijde zorgen van je echtgenote, ja dag en nacht. Wie kan begrijpen wat je die laatste maanden hebt doorgemaakt. De herfst is te kort geweest, de winter zal koud en lang zijn, te lang nu we je moeten missen. Het leven had je nog zoveel te bieden. Maar « Gods wegen zijn ondoorgrondelijk ». Hoe moeilijk valt het ons deze realiteit te aanvaarden. Toch zullen we je blijven herinneren als trouwe echtgenoot en fiere pépé, of als goede vriend, bij wie men nooit vergeefs kon aankloppen, altijd bereid te helpen met raad en daad, tot op je ziekbed toe.

Laten we de Heer dankbaar zijn voor dit schone en rijkge vulde leven en hopen op een nieuwe lente, een blij weerzien in het hiernamaals.

« God, schenk rust aan hem, die vermoeid van deze aardse taak, aanklopt aan de deur van Uw Vaderhuis. Verricht aan deze mens het wonder van het leven, een leven zonder pijn, een leven zonder last, maar enkel vrede en vreugde bij U in alle eeuwigheid ».

De familie dankt U voor uw steun en gebed.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel  
Rouwl. : Ritserveldt-Haustraete, Steenhuize

