

« De Heer houdt mijn leven in stand ».
(Ps. 121)



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Raoul ANTOINE

echtgenoot van Mevrouw
Maria DE HENAU,

geboren te Arquennes op 28 september 1899
en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 10 januari 1975,
hij ontving het Sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen.

« Dit vergankelijke moet met onverganke-
lijkheid worden bekleed, en dit sterfelijke
met onsterfelijke ». (1 Kor. 15, 53) Ener-
zijds vervult ons dit woord van Sint Paulus
met vreugde en hoop, omdat het ons verze-
kert dat onze menselijke daden tot in de
eeuwigheid reiken, dat ons natuurlijk lichaam
tot een geestelijk lichaam verrijzen zal. An-
derzijds blijft de overgang van het sterfelijke
naar de onsterfelijke steeds pijnlijk en
smartvol. Dit heeft ook onze dierbare over-
ledene ervaren; de tijd dat de ziekte hem
leerde stilaan afstand te doen van alles wat
hij nog zou wensen. Op dit ogenblik is het
troostend te kunnen terugkijken op een leven
dat gevuld was met eerlijk en hard werk,
maar waarin toch altijd nog tijd over was
om dienstvaardig de belangen van zijn me-
demensen te behartigen. Uit vergankelijk
dienstbetoon wordt onvergankelijk leven ge-
boren: « Wat ge aan de minsten van de
Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij ge-
daan. Treed binnen in de woning die voor
u gereed gemaakt is ».

Bemide echtgenote, samen hebben we de
goede en de kwade dagen in ons leven ge-
deeld, samen hebben we onze schouders on-
der de levenslasten gezet en meer en meer
zijn we naar elkaar toe gegroeid. Vandaar
dat deze scheiding u bijzonder zwaar moet
vallen. Treur echter niet zoals iemand die
geen hoop heeft. Door uw geloof weet gij
dat « aan gelovige mensen het leven niet
ontnomen wordt, het wordt in een beter ver-
anderd ». Heb dank om uw goedheid en kom-
mer voor mij.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
houdt het beeld van uw vader, grootvader
en familielid steeds levendig voor uw geest.
Vergeet niet mij aan te bevelen tijdens de
wekelijkse eucharistieviering, aan de Heer, en
weest goed en bezorgd voor moeder. Om
de genegenheid mij betoond ben ik u dank-
baar. Moge de Heer u in uw verder leven
zegenen en beschermen.

De families ANTOINE, DE HENAU, BARAL
en DE CLERCQ,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel