

God is goed...

†

Bid voor de ziel van de Heer  
CHARLES-OMER ANTROP  
weduwenaar van Mevrouw Odile Devos

*geboren te Etikhove, de 29 februari 1894 en  
godvruchtig overleden te Nukerke, de 11  
maart 1963, voorzien van de HH. Sakramen-  
ten der Stervenden.*

—  
Wat is het toch een grote genade aan 't einde van zijn aardse leven zich te mogen gereed maken om te verschijnen voor God, en in volle bewustzijn als een offerande, zijn leven aan God terug te geven... De genade heeft de overledene gehard en hij heeft ze ten hoogste gewaardeerd.

Mijn dierbare kinderen, God wil dat ik U verlaat: Zijn wil zij gezegend. Ik dank U voor uw voorkomendheid en kinderlijke genegenheid die U mij steeds hebt getoond. De zegen van God zal daarom op U rusten. Bidt voor mij: samen met bloedverwanten en vrienden opdat God mij genadig weze. We ontmoeten ons terug bij Hem, de gever van alle goed, de Heer en de Meester van alles.

Mijn Jezus, barmhartigheid.  
O.L.Vrouw, hulp der kristenen, bid voor hem.

DRUKK. DE RIEMAECKER, NUKERKE.

Heer en Mevrouw Albert ANTROP-DEVOS,  
Heer en Mevrouw Robert ANTROP-OPSOMER,  
Mejuffrouw Beatrice ANTROP,  
Mejuffrouw Bernice ANTROP,  
Heer Liban ANTROP,  
Mejuffrouw Roberte ANTROP,  
Mejuffrouw Godelieve ANTROP,  
De families ANTROP, DEVOS, DE BLECKERE en VANDE PUTTE

*danken U van harte voor de blijken van  
deelname in hun rouw.*