



Dankbare herinnering aan

De Heer

Florimont ARCO

echtgenoot van Mevrouw Alice MESPREUVE

geboren te Berchem op 17 februari 1930
en thuis overleden op 2 november 1997,
bediend met de ziekenzalving.

De familie dankt u
voor alle blijken van deelneming.

"Mensen, hun dagen zijn als gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen,
maar eeuwig duurt de liefde van God."

Florimont heeft zijn taak op aarde voltooid. Heel plots werd hij uit ons midden weggerukt. Van lijden en ziekte is hij niet gespaard gebleven. Door zijn echtgenote werd hij gedragen en verzorgd. Florimont genoot van de natuur, zijn tuin en bloemen. Hij hield van muziek. Dankbaar zijn de vele vrienden en kennissen voor alle goede herinneringen. Veel te vroeg is hij uit het midden van de familie en vrienden verdwenen. Met een lege plaats in onze kring gaan wij nu verder, maar wij hopen en geloven dat wij elkaar zullen terugzien in Gods Vaderhuis.

*Heer,
wij vragen uw genade en kracht,
sta ons bij in onze leegte en pijn.
Wees een troost voor allen
die door dit plotse overlijden zijn gewond.
Barmhartige God,
Florimont heeft zijn levenstaak
moedig voltooid.
Neem hem bij de hand en breng hem thuis
bij U, God van alle leven.
Amen.*

Rouwleiding E. Vuylsteke

Druk. Byttebier