

De Engelen geleiden u ten Paradijze.

†

Vroom aandenken aan de Heer

Pieter, Jozef Arens

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Elodia Huysse

geboren te Lovendegem, de 23 september 1887
en godvruchtig overleden te Merendree, de 18
augustus 1971, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Wij danken U Heer, omdat wij vader zolang bij
ons mochten houden. Met kinderlijke eerbied heb-
ben wij hem omringd, bleef hij steeds een steun
voor ons allen.

Jozef was een man vol moed en levenslust,
een trouwe echtgenoot, een diepgelovig kristen.
Opgewekt van natuur, dienstvaardig, rechtvaar-
dig in handel en wandel, was hij ieders vriend.
Hij toonde in zijn leven begrip voor zijn mede-
mensen en kon met iedereen gemoedelijk om-
gaan. In zijn oude dag keek hij verlangend uit
naar de vergadering van de gepensioneerden
waar hij met ieder een vriendelijk praatje sloeg.
Zo geloven we ook dat de Heer onze goedhar-
tige omgang met de medemens zeer op prijs

stelt en hem spoedig zal laten delen in zijn grote
Liefde

Dierbare kinderen en achterkleinkinderen, lang
heb ik bij U mogen zijn en van uw genegenheid
mogen genieten, thans riep de Heer mij bij zich
om mij rust te schenken voor eeuwig om samen
met moeder te genieten van zijn Heerlijkheid.
Een ding vraag ik U, leef schoon kristelijk nog
vele jaren in eensgezinde liefde, zo worden wij
weer eens samen verenigd in Gods Liefde. Bidt
voor mij en moeder, vergeet ons niet die U het
leven schonken.

Mijn beste dank aan mijn zoon Gentiel die mij
gedurende de laatste weken van mijn ziekte zo
liefdevol heeft verzorgd.

Familieleden, vrienden en kennissen, dank U
voor uw genegenheid en vriendschap, moget gij
nog lang gelukkig zijn en denk aan mij in uwe
gebeden.

De families ARENS, HUYSSSE,
VAN DURMEN en DE MEYER,

danken U innig om uw blijken van
deelneming en gebeden.

Vercryssen, Merendree.