



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Anna-Catharina ARNOLDI

Echtgenote van Mijnheer

Guillielmus DE BRANDT

geboren te St-Jans-Molenbeek, de 4 februari 1902
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
de 10 januari 1962,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



De aarde is ons vaderland niet ; ons leven hier is slechts een kortstondige doortocht naar de verblijfplaats van de eeuwigheid. Ieder mens verschijnt eens voor Gods rechterstoel om te ontvangen volgens zijn werken. Hoe hoopvol is het dus te sterven, als men een goed leven geleid heeft.

Onopgemerkt is zij heengegaan, zoals ook haar leven was, eenvoudig en ongekunsteld. Zij zocht geen praal, zij vroeg niet om van de mensen gezien te worden.

Haar leven was rijk aan deugden en gebed ; haar leven was ook rijk aan goedheid, daarom zal haar gedachtenis steeds heilig zijn. Onverschrokken mag zij het woord van St Paulus aanhoren : haar werken volgen haar in de eeuwigheid.

Dierbare Echtgenoot, voor u was geen offer te groot, geen last te zwaar ; heb dank voor uw zorgvolle toewijding, eens zien wij elkander weer bij de algode God, waar alle droefheid en lijden ophouden.

Vaartwel, beminde Broeder, Zusters, Schoonbroeders, Schoonzusters en Bloedverwanten. Ik dank u allen ten zeerste voor uw goedheid en bezorgdheid. Ik verlaat u wat overhaastig, maar bidt allen voor mij, ik zal u gedenken in het hiernamaals.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Frans Schoukens, koster.

De families **ARNOLDI,**
DE BRANDT,
VAN CANGH
en **VAN BOGGET,**
danken U voor de bliken
van innige deelneming.