

Zeker van uwe innige goedheid, O Heer
Almachtige Vader, neem uw dienaar op tot U.



Bidden wij samen tot de zielerust van

DE HEER

Petrus Josephus ARNOLDI

echtgenoot van Mevrouw

Maria BAYENS

Gepensioneerde Ladersbaas N.M.B.S.

Vereerd met de

Zilveren medaille der Orde van Leopold II,
en de Burgerlijke medaille 2de klas.

geboren te St-Agatha-Berchem, op 24 maart
1895 en godvruchtig overleden te
Groot-Bijgaarden, op 26 februari 1972,
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken.

Zijn bereidwilligheid om iedereen van
dienst te zijn, zijn onverdroten werklust, de
zorgzaamheid om zijn zieke echtgenote en
zijn omgeving, zijn rondborstigheid en zijn
optimistisch karakter verwierven hem de grote
achting van allen die hem kenden.

Rechtschapen voor de Heer aanvaarde hij
een zware taak en droeg ze iedere dag, hij
zorgde nooit voor zichzelf alleen, maar leefde
voor de zijnen en de vele anderen. Hij droeg
in zich liefde en zijn echte vriendschap was
een voorbeeld voor ons allen.

Liefste echtgenote, voor U was mij geen of-
fer te groot, geen last te zwaar. Te vroeg he-
laas riep de Heer mij terug. Nu draag ik mijn
onvoltooide taak over op hen die ook mij in
volle overgave bijstonden om mijn lijden te
verzachten.

Bidt U allen voor mij. Tot in het hierna-
maals waar wij elkander zullen weerzien bij
de algoede God, waar alle droefheid en
lijden ophoud.



De families **ARNOLDI,**
BAYENS,
VAN CANGH
en **LANCKMAN,**

danken U van harte voor uw gebeden
en kristelijke deelneming.