

†

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
Bid God voor de ziel van

De Heer CAMIEL ARTOIS

Weduwnaar van ELISABETH VERWAERDE

geboren te Elverdinge op 10 maart 1914, en godvruchtig overleden te Ieper op 21 april 1980, gestorvt door de H. Sacramenten der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van de Christelijke bond van Gepensioneerden

" *Hij wist wat werken was
en waakzaam gadeslagen
al 't geen hem toevertrouwd,
bij nachten en bij dagen
bekommerde zijn hart
vol edele vromigheid.*

*Hij wist wat lijden was,
en heeft herhaalde malen,
wanneer de dood hem kwam
zijn liefste panden halen,
als christen mens tot God
"Uw wil geschied" gezeld.*

*Hij steunde, vast en vrij
op God al zijn vertrouwen,
't zij vroeg, 't zij laat, bereid
om ook de dood te aanschouwen
en 't kruis te aanvaarden, dat
ook hem was opgeleid.*

*Dat kruis, met kloeke moed
zo lange tijd gedregen,
het zij een krone nu
voor hem, voor ons een zegen,
't zij een vermaan tot deugd
en tot standvastigheid.*

(Guido Gezelle)

Zo is Camiel als een trouwe wakkere en zorgzame echtgenoot en vriend door het leven gegaan. Wat heeft hij al niet overgehad om mensen plezier te doen. Maar vooral is te bewonderen zijn geest van rechtgeaardheid en godsdienstzin waardoor hij alles aan O. L. Heer wist toe te vertrouwen. Zo had hij het geleerd in een schone familietraditie en zo heeft hij het door zijn leven meege dragen om nu bij de Heer onze God zijn loon te ontvangen.

Mijn dierbare moeder, U zal mijn heengaan wel treffen, ik dank u voor de goedheid van uw moederhart, God zal er u om lonen.

Mijn beste broeders, zusters en familie, ook van u neem ik zo vroegtijdig afscheid. In dank voor uw genegenheid en zorg spreek ik nu voor u ten beste bij de Heer onze God. Vooral u, *Martha en Elie*, dank ik voor die zorgen in die laatste weken.

Mijn beste dank en genegen vaarwel aan mijn goede meesters van de familie *du Parc*, in uw dienst heb ik steeds mijn geluk gevonden.

Beste geburen en vrienden, laat uw genegenheid voortduren in uw gebed voor mijn zielezaligheid.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Danken U om uw medeleven en gebed :

Mevrouw (†Achiël ARTOIS) - BAMELIS,
zijn moeder ;

De families ARTOIS - BAMELIS en
VERWAERDE - CHAERLE,

offset- en typodruk Cuvelier, Vlamertinge