

"Ik verheerlijk de Heer, daar Hij welwillend  
neerzag op de eenvoud van Zijn dienstmaagd"

†

Dankbaar nemen we afscheid van

**Zuster MALVINA**

**(Mejuffrouw Marie ARIJS),**

van de Zusters  
van Sint-Franciscus van Oprakel.

Zij werd geboren te Haaltert 23 juli 1914.

Zij werd aan de Heer toegewijd door de  
kloostergeloften 15 maart 1938.

Zij ging naar het Vaderhuis terug te Deinze  
gesterkt door het Sakrament van de zieken  
3 december 1988.

≈

De Eerwaarde Heer Directeur,

De Algemeen Overste en de Zusters van  
Sint-Franciscus,

De families ARIJS - LAUWERIJS,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Wie zich met liefde geeft aan de mensen wordt  
vlug een stuk van hun gemeenschap.

Zuster Malvina heeft zich vele jaren met toewij-  
ding ingezet voor de kinderen van Olsene. Hun  
namen bleven in haar leven ingegrift. Ze bleef  
ze volgen, was bekommerd om hun toekomst,  
ze kende hun later wel en wee. De genegen-  
heid was wederkerig, daarvan was haar jubi-  
leum het laatste grote teken.

Ze hield van fijne vormen en vele jaren heeft  
de parochiekerk op de eerste plaats mogen  
genieten van haar fijne smaak. Later wanneer  
de krachten afnamen ging haar zorg naar de  
stemmige kloosterkapel. Stipt en punctueel  
zou ze niets aan het toeval overlaten.

Als religieuze bouwde ze voort op de vertrouw-  
de tradities, zelfs vormen en uitdrukkingen die  
eerder tot de voorbijge wereld behoorden wist  
ze door haar oprechte spiritualiteit een echt-  
heid te geven. Naar die vertrouwde vormen  
greep ze ook terug als steun voor de moeilijke  
opdracht van de laatste weken en dagen.

Op deze zaterdag vóór de tweede zondag van  
de Advent, werd God voor Zuster Malvina weer  
"Immanuel" : God met ons. Ze kent nu de  
blijvende vrede van Gods nabijheid.

---

Rouwdienst en funerarium D. Van De Vijver, Zulte  
Druk. De Cuyper, Olsene