

De hoge ouderdom is een kroon van eer, wanneer ze gevonden wordt op de weg der gerechtigheid.



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

Mijnheer

**FELIX ARIJS**

Weduwnaar van Mevrouw

**Stephania ARIJS**

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen

geboren te Wambeek, de 28 juli 1874

en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,

de 5 september 1956,

voorzien van de III. Sacramenten der stervenden



Hij was een eenvoudige en rechtschapen man, minzaam en openhartig, goed en dienstvaardig jegens iedereen; ook stond hij in achting bij al die hem kenden.

Hij aanvaardde gewillig al wat hem overkwam, hij bleef in vrede gedurende zijn lijden en behield de verdueligheid op de dag van zijn ellende tot op de dag die God gesteld had om hem de eeuwige rust te schenken.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen; gij hebt zoveel gedaan om mij te troosten en te helpen. De goede God zal er u honderdvoudig voor belonen. Blijft mij dikwijls indachtig in uw gebeden, tot wij elkander weerzien bij de Allerhoogste.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, bewaart mijn aandenken in uw hart en vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

---

Charles Schoukens, St-Martens-Bodegem

De familiën ARIJS,  
ARIJS,  
VAN DEN BRANDEN  
en EYLENBOSCH,

danken u voor uw gebeden en  
blijken van genegenheid.