

Zalig de christen, welke de Heer wanneer Hij komt zal waken, de vinden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

**MIJNHEER ADOLF ASCOOP**

echtgenoot van

**MEVROUW ELVIRE ROOS**

geboren te Steenhuizen, de 22 December 1880 en god-  
vruchtig in de Heer ontslapen te Erwetegem,  
de 21 April 1949, gezalfd met de H. Olie der stervenden  
en gesterkt door de Pauselijke Zegen in Art. Mortis.

Lid v. d. Bond van 't H. Hart en 't Broederschap der H. Barbara.

Wie is de mens die leeft en de dood niet smaken zal? Denk dan dat gij de weg van alle vlees zult ingaan en wel op een dag die voor u verborgen is, op een uur waarop gij het niet verwacht, en op een manier die gij niet voorziet. Daarom weest altijd bereid!

De achtbare overledene was een man van diep geloof, wijs en voorzichtig, immer bekommerd met het geestelijk en tijdelijk welzijn van vrouw en kinderen, Zijn goedheid en zoetaardigheid, zijn zedige handel en bevallige omgang met de mensen schaarde rond hem niets anders dan vrienden.

Duurbare echtgenote ik hoopte nog vele jaren met u gelukkig te mogen samenblijven. Edoch de Heer heeft het nu anders geschikt, troost u bij deze zware beproeving met de zekere hoop dat wij bij de Heer terug zullen verenigd worden.

En gij mijn lieve kinderen eert en steunt uw brave moeder al de dagen uws levens en de God van vrede zal met u zijn. Intussen bidt allen voor mij, ik zal u ook bij God immer indachtig wezen.

H. Hart van Jezus op U steun ik al mijn hoop. 300 d. afl.

R. I. P.

Uitt. Raymond Van Der Linden, koster, Erwetegem

Mevrouw Adolf ASCOOP geboren Elvire ROOS;  
Mijnheer en Mevrouw Ghislain VAN CAUWENBERGE-  
ASCOOP en kinderen Marc en Luc;  
Mijnheer en Mevrouw Gilbert ASCOOP-DE PRIL;  
Mijnheer André ASCOOP;  
Mijnheer en Mevrouw Albert ASCOOP-DE VOS en kind  
Dianne;  
De familiën ASCOOP, ROOS, PRIÉELS en MAES

*zeer gevoelig voor de blijken van christene deelneming  
en gebeden, in hun diepe rouw, danken U oprecht.*