

Ja hij ruste, ruste in vrede,
Zijn woon zij Sion's stede,
's Heren engelen voeren hem
In het blij Jerusalem.

ZALIG AANDENKEN

van

MIJNHEER

Jules-Cyriel ASCOOP

echtgenoot van Mevrouw **Elisa TURTELBOOM,**

Oud-strijder 1914-1918

geboren te Erwetegem, de 25 April 1887
en aldaar overleden, de 16 Juni 1948,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en
de bijzondere pauselijke zegen « in articulo
mortis.

—
Wie sterk is, dat hij zich niet roeme op zijn
sterkte, noch die rijk is op zijn rijkdommen.
Doch wie zich roemen wil, dat hij zich roeme,
opdat hij wete, dat ik de Heer ben, die barm-
hartigheid en recht doe en oordeel vel op aar-
de; want in deze dingen heb ik mijn welbeha-
gen, zegt God. Jer. IX

De dierbare overledene heeft zijn leven ge-
schikt naar deze woorden van de profeet. Een-
voudig in handel en wandel, vriendelijk voor
iedereen, zó is hij door het leven gegaan. Der-
halve werd hij geacht door allen, die hem
kenden.

Mijn teerbeminde echtgenote, wil niet treuren
om mijn heengaan, want de scheiding is niet
eetwíg

Mijn dierbare kinderen, weest steeds moeders
hulp en troost en gij, mijn broeders, zuster en
familieleden, bidt met hen mede, opdat Gods
engelen mij ten paradijze geleiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Mevrouw Jules ASCOOP, geboren **Elisa TURTELBOOM,**

Mijnheer **Joseph BAYENS,** Mevrouw **Joseph BAYENS,** geboren **Julienne
ASCOOP** en hun kinderen **Antoine, Jacqui en Nicole;**

Mijnheer **Etienne ASCOOP,** Mevrouw **Etienne ASCOOP,** geboren **Alma VAN
DEN BERGHE** en hun dochtertje **Martine;**

Mijnheer **Marceau ASCOOP,**

Mijnheer **Gery ASCOOP**

denken U voor de blijken van deelneming, hun betoond bij
het aisterven van

MIJNHEER

Jules-Cyriel ASCOOP

Dr. „ De Beiaard “ Sottegem.