

Op U, Heer heb ik gehoopt, ik zal niet
beschaamd worden in eeuwigheid (Te Deum)

BID VOOR DE ZIEL VAN
M I J N H E E R

Oscar ASCOOP

echtgenoot van **Mevrouw**
Germaine DE BRAECKELEER

geboren te Steenhuize de 11 april 1889, en
godvruchtig overleden te Opbrakel de 27
september 1966.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Vader is niet meer. Zijn heengaan heeft een
einde gesteld aan ons gelukkig samenzijn.
Voortaan zullen wij een vader missen met een
sterke hand en een helder verstand, die goed-
heid aan wijsheid wist te koppelen in de op-
leiding van zijn gezin.

Een vader met een sterk geloof en een on-
wankelbaar vertrouwen op God, die in de
harten van zijn kinderen de stevige grond-
slag wist te planten van echt christelijk leven,
door hen voor te gaan door zijn deugdza-
me levenswandel.

Toen de Heer hem bezocht met het lijdens-
kruis, heeft hij het blijmoedig aanvaard. In
christelijke onderwerping en zonder klagen
heeft hij de kwellingen van zijn ziekte ge-
dragen. Te recht mocht hij met St. Paulus
zeggen : « Als wij met Christus lijden, zullen
wij ook met Hem de glorie binnengaan ».

Aanvaard Heer, het offer dat wij U op-
dragen voor onze vader, schenk hem de
eeuwige vreugde in het land der levenden
en laat ons met hem het geluk der heiligen
genieten. (mis der overledenen.)

Geliefde echtgenote, mijn heengaan laat
u alleen achter. Gedurende zoveel jaren heb-
ben wij elkander gesteund door wederzijdse
liefde en begrip. Ik dank U voor uw onver-
moebare toewijding en zorgen. Eens zien
wij elkander terug om eeuwig gelukkig te
zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor uw genegenheid. Volgt de weg
die ik u heb aangewezen en maakt uw leven
schoon en verdienstelijk voor God. En gij
vooral mijn geliefde dochter, die u aan de
Heer hebt toegewijd en mijn neven, pries-
ters, gedenkt mij in uw gebeden en aan het
altaar des Heren. God zegene en beware u
allen.

Heer Jezus, wees hem indachtig !

+

De familiën ASCOOP - DE BRAECKELEER,
danken U voor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.

Uitg. Paul Galle, Steenhuize.