



Vertrouwend op een eeuwig weerzien
bewaren we dankbaar en liefdevol
het aandenken aan

DE HEER

Patrick ASCOOP

echtgenoot van

Mevrouw Christine VAN DER HEYDEN.

Geboren te Opbrakel op 2 augustus 1959
en plotseling overleden te Sint-Maria-Lierde
op 16 september 1994.

Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Christine VAN DER HEYDEN,
Cedric en Sarah ASCOOP,
de families

ASCOOP, VAN DER HEYDEN,
KETSMA en STRADIOT

danken u voor uw aanwezigheid en uw
medeleven.

Namis: vrijdag 7 oktober 1994 om 19 uur,
in de parochiekerk.

*Geheel onverwacht ging je heen
zonder afscheid te nemen
geen handdruk, geen laatste zoen
zelfs de bloemen
ontbrak de tijd hun kelken
te sluiten en te verwelken.*

*Lieve Christine,
mijn laatste groet is voor u
die mij in mijn onvolmaaktheid kende
en mij lief had.*

*Cedric, je bent een flinke jongen.
Het eerste leerjaar begonnen.
Doe al wat je doet, goed.
Wees lief en hou steeds goede moed.*

*Sarah, jij bent nog klein.
Je bent zo levendig en speels.
Met jou erbij was het steeds fijn.*

*Beste ouders, schoonouders en familie,
ik weet dat gij allen bedroefd zijt
om mijn onverwacht sterven.
Dank voor uw genegenheid,
blijf mijn gezin liefdevol
en zorgend nabij.*