

Hoe mooier en rijker de herinneringen,
hoe moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn
in stille vreugde.

Dietrich Bonhoeffer



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
VALERIE ASCOOP

weduwe van de Heer
OMER TURTELBOOM

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 31 mei 1901
en er overleden op 9 mei 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van Gepensioneerden
en van Ziekenzorg.

Esther BAEYENS(†)-TURTELBOOM, kinderen en
kleinkinderen,
Etienne TURTELBOOM-VAN GEYT, kinderen en
kleinkinderen,
Zuster Jeannine TURTELBOOM,
Christiane COOLS-TURTELBOOM, kinderen en
kleinkinderen.

De families ASCOOP, TURTELBOOM,
ROOS en DE PRIL,

danken voor uw gebed, uw aanwezigheid
en medevoelen.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers gingen,
en alles wat zij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tezamen om haar heengaan leden,
en die zal blijven schrijven na vandaag.

In haar dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
haar achterna, die hoopte wat wij hopen
zij is niet meer dan enkele stappen voor.

(naar Anton Van Wilderode)

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank U voor de genegenheid
en zorgen die ik mocht ervaren. Gedenk me
liefdevol in uw gebeden. Met vader zullen we
vanuit de hemel ook U gedenken en over U
waken op de weg van uw leven.

Begravenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66
Grotenbergstraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07