

Wat vroeger, wat later, we gaan allemaal ;
die zwak zijn als 't halmpje,
die sterk zijn als staal.

G.G.

Heer, geef de eeuwige rust en vrede
aan de ziel van

WILLY ASCOOP

echtgenoot van

MARIE-CLAIRE DE WOLF

geboren te Strijpen, op 25 december 1933 en
vroom overleden in het A.Z. te Gent, op 3 juli
1984, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Willy, want zo werd hij door iedereen aange-
sproken, was een graag geziene kameraad. Met
zijn goedmoedige plagerijtjes, zijn levendige uit-
leg en zijn mimiek, kortom zijn manier om zelfs
het gewone tot iets "speciaals" te maken kon
hij heel wat mensen aan het lachen brengen.
Vaak was hij de vrolijke noot in het gezelschap.

Toen hij plotseling ziek werd, was hij veel
bedachtzamer. Hoewel hij soms twijfelde aan zijn
genezing, bleef hij toch toekomstplannen maken.
Maar nu is hij niet meer ...

Zijn te vroeg heengaan doet pijn, maar zijn
lijden zou zo groot geworden zijn dat zijn ge-
liefde echtgenote, kinderen, moeder en allen die
hem genegen zijn, troost en steun vinden in het
feit dat het de Heer heeft behaagd hem te be-
vrijden uit zijn gepijnigd en doorkerfd lichaam.

Als gelovigen bidden wij en als christenen
hopen wij dat hij nu een nieuw, hemels en eeu-
wig huis bewonen zal. Het is ook onze diepe
overtuiging dat wij over de dood heen met elkaar
verbonden blijven.



De families

ASCOOP, DE WOLF en MOREELS,

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw
blijken van medevoelen in hun rouw.