

De gerustheid der ziel bij het naderen van de dood, is het begin van de beloning voor de rechtvaardigen.  
H. Greg



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
Mevrouw  
**Maria-Sophia ASSCHERICKX**  
Weduwe van de Heer  
**Modest COUCK**  
*geboren te Denderleeuw, de 8 October 1877 en  
er godvruchtig overleden, de 13 Februari 1955,  
versterkt door de H.H. Sacramenten.*

De beste troost die men van hier mededraagt, is de getuigenis voor God en voor de mensen, een onbertspelijke levenswandel gehad te hebben.

Zij was een goede en zorgzame moeder, die de belangen van haar huisgezin immer heeft behartigd. Zij was eenvoudig en oprecht en ging eerlijk en rechtschapen door het leven. Daarom genoot zij de genegenheid van allen die haar kenden.

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar verwisseld voor een beter en eeuwig leven. *Mis overl.*

De hoge ouderdom is een erekroon, die op de weg der gerechtigheid gevonden word. Spr. 16

Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik u allen heb lief gehad, ik heb steeds O.I. Heer nediend en mag gerust met vader tot Hem gaan, bij Wie wij samen zullen waken over u. Hebt dank voor uw goede zorgen en voor de genegenheid die gij mij immer hebt betoond. Vergeet mij nooit in uw gebeden en tot wederziens bij God.  
*Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(7j. en 7quad. afl.)*

Druk. Gezust. Couck, G. Gezellestr. 17, Denderleeuw

De Heer en Mevrouw ALBERT VERNAILLEN-COUCK;  
haar kinderen.

Mejuffer LUTGART VERNAILLEN;

Jongeheer ERIK VERNAILLEN;

Mejuffer GODELIEVE VERNAILLEN;

haar kleinkinderen,

De familiën ASSCHERICKX en COUCK;

De familiën DE RIJCK en DIERICKX.

*danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden.*