



HEER GEEF IN UW GOEDHEID RUST EN
VREDE AAN

MEVROUW

Blondine ASSEZ

weduwe van de heer
Victor DE WOLF

geboren te Vémars (Frankrijk) op 1 december
1879 en godvruchtig overleden te Nederbrakel
op 26 januari 1969, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Moeders sterven niet, zegt de H. Augustinus,
want zolang men moeders kinderen ziet, zo-
lang zal moeder leven. Daarom is er geen
naam, die zoeter en schoner klinkt dan "moe-
der" maar ook geen verlies zo pijnlijk als
dat van moeder.

Moeder was een toonbeeld van zelfopofferende
liefde. Zij was deugdzaam en rechtschapen. Ze
muntte uit door een onverpoosde zorg en werk-
zaamheid, ze was nederig en vol toewijding
voor haar kinderen.

Ze was diep gelovig en gelukkig telkens zij
op de hoogdag de Heer in haar huis mocht
ontvangen.

Zoals moeders' leven schoon en voorbeeldig
hier op aarde verliep, zo is ze naar de Heer
gegaan, zacht en vredig.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik had
u allen zo gaarne rond mij. Zovele lange en
gelukkige jaren hebben we samen met Gods
zegen doorgebracht. Voor u heb ik gezorgd
met liefde. Met wederliefde hebt ge mij om-
ringd in mijn oude dag. God zegene en bewa-
re u. Gedenkt mij, die U voorging naar de
Heer in uw vrome gebeden.

De families ASSEZ-DE WOLF en HOLLANDE-
VAN DEN HAESEVELDE,
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel